

İçtimâî Bir
Fecaat
Romantik İslâmcılık

Abdulkadir ÇELEBİOĞLU

Nurani
Müdafâ

"İçtimâî Bir Fecaat: Romantik İslâmçılık" başlığı adı altında çeşitli zamanlarda yazdığım kesitleri bir araya getirip, tanzim edip, umûma neşretmenin günümüzde zarurî olduğu kanaatine vardım.

Kısa kısa yazılardan oluşan bir seri halinde yayınlayacağız inşaallah. Böylelikle daha rahat okunacağına kâniyiz.

Öncelikle başlığı açıklamak ile başlayalım. "İçtimâî Bir Fecaat: Romantik İslâmçılık".

İçtimâî yani "Topluluğa ait, birlikte yaşayanlara dair. Cemiyet hayatına ait ve müteallik. Sosyal." (Abdullah Yeğin, Yeni Lügat, İçtimâî Maddesi) mânâsına gelir.

Fecaat yani "Merak edilecek hâl, kederlenecek kötü durum. Felâket." (Abdullah Yeğin, Yeni Lügat, Fecaat Maddesi) mânâsındadır.

Yani bu Romantik İslâmçılık, toplumsal bir felakettir.

İslâmcı tabiri, ğalat-ı meşhurdur. Lâkin "Ğalat-ı meşhur, lisan-ı fasîhten evlâdır" kâidesince kullanım olarak bu yanlış tabir umumîleştiği/yaygınlaştığı için biz de aynen kullandık.

Romantik İslâmçılık da, çağımızda ortaya çıkan ve son yıllarda da artarak giden bir akım olarak önümüzde durmaktadır. Daha doğrusu **İslâm dinini tahrif etme vakıasıdır**; bilinçli yahut bilinçsiz.

Romantik İslâmçılıktan bahsederken, istimâl edilen yanlış söylemler, istismar edilen değerlerimiz deliller ile ele alınacaktır ve hakikat gözler önüne serilecektir inşaallah.

Cenâb-ı Hakk'ın (cc) âyet-i kerîmede meâlen buyurduğu gibi; **"O yaptıkları kötülükten birbirlerini men' etmezlerdi. Yapmakta oldukları şey hakikaten ne kötü idi!"** (Mâide Sûresi, 79. Âyet-i Kerîme Meâli)

Buradan da anlaşılacağı üzere kötü gördüğümüz şeylerden men' etmek de vazifemizdir. Nitekim bir başka âyet-i kerîmede meâlen Rabbimiz (cc) şöyle buyurur;

"O hâlde içinizden, hayra davet eden ve iyiliği emredip kötülükten men' eden bir topluluk bulunsun! Ve işte kurtuluşu erenler, ancak onlardır." (Âl-i İmrân Sûresi, 104. Âyet-i Kerîme Meâli)

Bizler, "kurtuluşa erenler"den olabilmek için "hayra davet edip, iyiliği emrettiğimiz" gibi "kötülükten de men' etmemiz" gerekir.

İşte "İçtimâî Bir Fecaat: Romantik İslâmcılık" yazımız ile gayemiz de "**neh-y-i ani'l-münker**" vazifesini îfa etmektir.

Romantik İslâmcıların en fazla yaptığı şeylerden biri de **hadîsleri, kendi hevâlarına uydurmak ve sû-i istimal etmeleridir**. Meselâ; "Seven sevdiğine sevdiğini söylesin -Hz. Muhammed (asm)" diye paylaşım yaparlar ve bunu kendi hevâlarına âlet ederler. **Hadîsin aslı şudur**; "Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa, ona sevdiğini söylesin." (Ebû Dâvûd, Edeb, 122, 5124; Tirmizî, Zühd, 54, 2393)

Bu hadîs-i şerîfi istismar edip, flört etmeye ve kıza açılmaya âlet edenlerin vay hâline!

Romantik İslâmcılık, asrımızda istismarcılığın bir nev'idir. Yazdıkları kitaplardaki uydurma hikâye ve sözler ile büyük vebâl altındadırlar. Bunların kitaplarını alarak, bu istismara bizler de şerik olmayalım. **Meselâ en çok istismar ettikleri mevzûlardan birisi; Hz. Yusuf (as) ve Züleyha mevzûsudur**. Hz. Yusuf (as) kıssası bir aşk hikâyesi değil, Kur'ân'da geçen **iffeti bize cihanşümûl bir sûrette gösteren ibretâmiz bir kıssadır**.

Cenâb-ı Hak (cc), baştanbaşa iffet olan Hz. Yusuf'u (as) bize misâl vermiştir ki; Onun (as) gibi olalım. Yoksa bu Kur'ânî kıssa, Romantik İslâmcıların hevâlarına âlet edilecek **bir aşk hikâyesi asla değildir**.

Kıyamete kadar beşeriyete hüsn-ü misâl olan kıssaları, mânâsından uzaklaştırıp tağyir ve tahrif etmek de büyük bir vebâldir.

Romantik İslâmcılar, '**Yeşile Boyanmış Aşk**' edebiyatı ile husûsan gençlerimize te'sir ediyorlar. Safî zihinleri iğfal edip, İslâm gençliğini mânen tahrip etmektedirler. Unutmamalıyız ki; "**Bâtıl şeyleri iyice tasvir, sâfi zihinleri idlâldir.**" (Mektubat, s. 471)

Bu sebeple sâfi zihinleri dalâlete düşürmeden, hakkı ve hakikati açık ve berrak bir şekilde ifade ederek, bu yapılan iğfalâtı gözler önüne sermeye gayret edeceğiz.

Lemeât'ta geçen şu yer de mevzûmuz ile alâkadardır:

"Güneşi gösterirse, sarı saçlı güzel bir aktrisi karie ihtar eder. Zahir der: 'Sefahet fenadır, insanlara yakışmaz.'

Netice-i muzırayı gösterir. Hâlbuki sefahete öyle müşevvikane bir tasviri yapar ki, ağız suyu akıtır, akıl hâkim kalamaz.

İştihayı kabartır, hevesi tehyic eder, his daha söz dinlemez. Kur'ân'daki edebse hevayı karıştırmaz." (Sözler, s. 737)

İnsanlara sefaheti yani haramlara dalmayı, yasak zevk ve eğlencelere düşkünlüğü göstereyim derken **öyle tasvirler yapanlar var ki insanları ona teşvik eder.** Ve "ağız suyunu akıtır." Bu şekilde bir tasvir yerine Kur'ânî bir sûrette **bâtılı bilip ondan içtinab etme esasını** düstûr edindik.

Bu "**Romantik İslâmcılık**" ve "**Romantik İslâmcılar**" bilinecek ki, Müslümanlar ve hususan gençler onların tuzaklarına düşmesin.

Bu Romantik İslâmcılar, bu edebiyatı sürdürebilmek için, **H. Ali'ye (ra) "Misvak'ın kellesini uçururum" sözleri söyletmekten geri durmazlar.** Güya Hz. Fatıma (r. anha) Vâlidemiz misvakı çok kullandığı için Hz. Ali (ra) Efendimiz şöyle demiş; "Vallahi şu misvak insan olsaydı, kellesini uçururdum." **Bu sözün hiçbir sahîh kaynakta geçmediğini herkes bilmelidir ve paylaşınlara da bildirilmelidir.** Bu söz, 1860'da vefat eden Mısırlı İbrahim El-Bacûrî'nin Hâşiye isimli kitabında geçer, sahîh hiçbir me'hâzi yoktur. Hz. Ali (ra) Efendimiz, 661 yılında vefat etmiştir ve böyle bir sözü tabakât, biyografi vb. eserlerinde zikredilmemiştir. **Bu sözün paylaşmak da mânevî mes'ûliyeti îcab ettirir.**

Romantik İslâmcılar, kendi gâye ve amaçları için başta Resûl-i Ekrem (asm) Efendimiz, Sahabe-i Kirâm (r. anhüm) Hazerâtı ve birçok

İslâm Âlimine yalan isnadlar ile sözler söyletirler. Bu konuda tedbirli olmalı, **net ve açık bir sûrette me'hazi yazmayan sözlere itibâr etmemeliyiz.** İtibâr etmediğimiz gibi bu sözleri paylaşıarak vebâle girmemeliyiz.

Maalesef tahkik etmeden söz paylaşanlar çoktur. Üstâd Bediüz-zaman'ın da dediği gibi "**Nev-i insanın yüzde sekseni ehl-i tahkik değildir ki, hakikata nüfuz etsin ve hakikatı hakikat tanıyıp kabul etsin.**" (Mektubat, s. 370) Evet, insanların yüzde 80'i ehl-i tahkik değil, sadece yüzde 20'si ehl-i tahkiktir. Bu sebeple tahkik edilmeden paylaşımlar piyasada ziyâde var.

'**Yeşil Aşk Romancıları**' olarak da isimlendirebileceğimiz 'Romantik İslâmcı Yazarlar'ın yazdığı eserlerden Hadîs-i Şerif veya Peygamberlerden (as) birine ait söz diye nakil yapmak sakıncalıdır. Eğer ki dipnot olarak sahîh bir kaynak verir ise o zaman yapılabilir. Niçin sakıncalıdır denecek olursa; Çünkü romancı, roman usûlü ve üslûbu içinde kendi hissiyatını katarak işe farklı bir renk katmıştır. Bu sebeple dikkatli olunmalıdır.

Peygamberlerden (as) de en çok Hz. Yusuf'u (as) istismar ederler. Ona aitmiş gibi şöyle bir sözü paylaşırlar; "Aşk kutsaldır, kirlî gönüllere yuva yapmaz." Dikkat etmeli ve bu gibi sahîh me'hazi bulunmayan sözleri paylaşmaktan imtina etmeliyiz. **Bir Peygambere (as) ait söz söyleniyor ise ya Kur'ân-ı Kerîm'de âyette ya hadîs-i şerîflerde ve sahîh kaynaklarda geçmesi gerekir.** Aksi takdirde nazar-ı itibara alınmaz.

Unutmayalım ki; Yolundan gitmediğimiz insanları, kendi hevâ yolumuza harcayamayız!

Romantik İslâmcılık edebiyatı yapanların, **Ekâbir-i İslâmiye adına sözler uydurmaları;** âhirette büyük bir mes'ûliyete sebeptir. Cenâb-ı Hak (cc) muhafaza eylesin. Resûl-i Ekrem (asm) Efendimiz'in şu hadîs-i şerîfi hâtırımızdan çıkmamalıdır;

"Kim bilerek bana yalan isnâd ederse cehennemdeki yerine hazırlansın." (Buhârî, Ahadisü'l-Enbiya, 50)

Mânâ olarak asliyetinden uzak şekilde istismar edilen bir hadîs-i şerîfte şudur;

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

"**Kişi sevdiğiyle beraberdir.**" (Buhârî, Edeb, 96; Müslîm, Birr, 165)

Bu şekilde bir hadîs-i şerîf mevcuttur ve sahîhtir. Lâkin, Romantik İslâmcıların istismar ettiği şekilde değildir. **Dünyada kim kimleri sevip, onların yolunda gitmiş ise âhirette de onlar ile birlikte haşrolacaktır.** Resûl-i Kibriyâ'nın (asm) mı safında olacağız yoksa Ebû Cehiller ve onların avânesinin mi? Mevzû bundan ibarettir. Yoksa 'İslâmî bir kılıf' ile birbirine nâmahrem olanların ilişkileri ile bu hadîs-i şerîfteki ulvî mânâ arasında dağlar kadar fark vardır.

Bu hadîs-i şerîfe Üstâd Bediüzzaman şöyle mânâ da vermiştir: **"Dost, dostuyla beraber Cennet'te bulunacaktır."** (Sözler, s. 499)

Cenâb-ı Hak bizleri başta Fahr-i Kâinat (asm) Efendimiz, Ashâb-ı Gûzîn (r. anhüm) ve İslâm büyüklerine cennette komşu eylesin. Âmîn.

Aşk acısı çekip de buna binâen "Canı yanan sabretsin, canı yakan da yanacağı günü beklesin. - Hz. Muhammed (asm)" şeklinde paylaşımları sıkça görmüşsünüzdür. Resûl-i Ekrem (asm) Efendimiz'in şu şekliyle bir hadîsleri, mevcut hiçbir hadîs kaynağında geçmemektedir. Bu gibi sözlerin anlamı doğru olsa dahi, hadîs diye paylaşmak vebâldir. Hadîs-i sahîhte geçen tehdîd-i Nebevî'ye ittibâen bu gibi paylaşımları görünce uyaralım, paylaşarak günaha şerik olmayalım. Unutmayalım ki, "çok silik söz ticarete geziyor." (Münâzarât, s. 14) ve "her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz." (Münâzarât, s. 14)

Sosyal medya üzerinde Romantik İslâmcıları, "meftun" ve "meftune" tavırları ile tanıyabilirsiniz. Bir de Allah'ın razı olmadığı işlere bile İslâmî kılıf uydurmada maharetlerinden. Bir şey olduğunda da 'Zaten evleneceğiz!' derler. 'Madem evlenmeye karar vermişsiniz o hâlde evlenin!' demek gerekir, onlara. 'Evleneceğiz!' kılıfı arkasına sığınıp günahlara dalanları, Rabbim (cc) rahmet ve inâyetiyle kurtarsın. Cümlemize bilinç ve şuur ihsan eylesin.

Romantik İslâmcılar, Hz. Fatıma (r. anha) Vâlidemize de şu uydurma sözü isnâd etmekten de geri kalmazlar: "Seven, sevdiğinin gönlünü hoş etmeden su bile içmez." Böyle bir ifadenin Hz. Fatıma (r. anha) Vâlidemize ait olduğuna dair değil sahîh kaynak, bu ifadenin Arabî şekli dahi mevcut değildir. "Gönlünü hoş etmek" tabiri, Türkçeye uyumlu ve bizim halkımızın anlayacağı bir ifadedir. Yani anlayacağınız mantık şudur; Kendilerine göre sözler uydurup, bunlara itibar edilsin diye meşhur kimselere atfederler.

Romantik İslâmcılık edebiyatının gençler arasındaki dehşetli te'sirlerinden biri de **"Zinâya yaklaşmayın!"** (İsrâ Sûresi, 32. Âyet-i Kerîme ve Meâlî'nden) âyetinde geçen nehye rağmen, "Gayr-ı meşru muhabbet" ve "Zinâya yaklaştıran fiiliyâta" kılıf bulunarak, güya içlerini tatmin etmeleridir.

Romantik İslâmcılıktan ve Romantik İslâmcılardan uzak duralım, bu istismara karşı safımızı belli edelim. "Zira helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur." (Sözler, s. 29) Eğer ki iki genç birbirini seviyor ise haram yollara tevessül etmek yerine, ailelerine haber vermeleri gerekir. Aileleri de "İçiniz-

den bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden sâlih/iyi olanları (durumu uygun/nikâha müsait olanları) evlendirin!" (Nur Sûresi, 32. Âyet-i Kerîme Meâli'nden) meâlindeki âyete ittibâen onlara yarıdım edip evlendirmelidirler.

Âyette وَأَنْكِحُوا "...evlendirin!" buyurularak bu işte ehil olanlara da vazife verilmiştir.

Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz de ferman etmiş:

تَنَاقَحُوا تَكَاثَرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمَ

-ev kema kâl- Yani: "İzdivac ediniz [evleniniz]; çoğalınız. Ben kıyamette, sizin kesretinizle [çokluğunuzla] iftihar edeceğim." (el-Münâvî, Feyzû'l-Kadîr, 3:269, no: 3366; el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 1021)

Bu sebeple İslâm gençlerine sahip çıkmak, onların 'Romantik İslâmcıların' ellerine düşmemesine çalışmak bizler üzerine bir vazifedir. Şuurlu ve bilinçli her gencin, bunların gerçek yüzünü sahîh kaynaklarla görünce inşâallah hakikati göreceklerinden şüphemiz yoktur.

Sosyal medyada Hadîs olarak paylaşılan ve kaynağı olmayan bir diğer söz ise şudur; "Güven aşılıp da yarı yolda bıraktığın insanın gönül sadakasını iki dünyada da veremezsin."

Gönül sadakası diye bir sadaka, hadîslerde geçmemektedir. Bu sözü kendi sözünüz olarak paylaşmanıza kimse karışmaz, lâkin **bunu Resûlullah (asm) Efendimiz'e atfetmek affedilir gibi değildir.** Tarihte de uydurma hadîslerin ortaya çıkış sebeplerinden biri de; kendi sözlerine itibar kazandırmak için hadîs diye insanlara sunulmasıdır. Günümüzde de bunun yansımaları görülmektedir.

Bir söz yazıp ve altına da "Hadîs-i Şerîf" veya "Hz. Muhammed (asm)" yazılıp da kaynağı verilmiyor ise muhakkak kaynağını sorun ve kaynaksız hiçbir sözü paylaşmayın.

Meselâ hadîslerdeki mânâ ile mutabık ama lafız olarak kaynaklarda geçmeyenler de vardır. Meselâ bunlardan biri; **"Kalp kırmak Kabe'yi yıkmak gibidir"** sözüdür. Ekseriyetle hadîs diye takdim edilir. Bu sözün tahliline gelirse; Açıkça "Kalp kırmak Kabe'yi yıkmak gibidir" mânâsına gelen bir hadîs rivayetine rastlayamadık. Hadîs rivayetlerinde Kâbe ile ilgili olanlar vardır.

Meselâ bir hadîs rivayetine göre, Peygamberimiz (a.s.m) Kâbe'ye bakarken şöyle demiştir: **"Kuşkusuz Allah seni çok şerefli, çok mükerrem/ hürmetli, çok azametli kılmıştır; fakat mü'min senden daha hürmetli/daha saygı değerdir."** (İbn Mace, Fiten,2; Mecmau'z-zevaid, 1/81).

Tirmizî'nin "Hasen" dediği diğer bir hadiste: **"Allah katında dünyanın yok olması, mü'min bir kimsenin öldürülmesinden daha iyidir."** (Tirmizî, Diyat, 7; Nesaî, Tahrim, 2) diye geçmektedir.

Lâkin bu rivâyetlerden yola çıkarak "Kalp kırmak Kabe'yi yıkmak gibidir" ifadesine hadîs deyip, paylaşmak makûl değildir. **Romantik İslâmcıların bu ifadeyi de sıkça kullandığına denk gelmişsinizdir.**

Bir diğer husus da **sektör hâline gelen "Şu duayı şu kadar okursan şu olacak" veya "Şu âyeti şu kadar okursan bu olacak"** ve benzeri ifadeler ile aşk acısı veya ayrılık halinde olan kimse-

lerin dinî duygularını istismar etmek de sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu gibi ifadeleri görünce hemen sahîh kaynak isteyelim.

Âyet-i Kerîme ve duaları istismar edenlere, 'kendi kitaplarının tılsımlı olduğunu ve herkesin bir tane kitap alıp onun tılsımının ona açıldığı gibi' cümlelerle kitap satışı yapanlara bu sûrette prim vermiyelim.

Bu konuda kitaplar yazılıp, çokça satıldığını görünce; bu mevzûda işin ehillerince izahât yapıp bu istismarın önüne geçilmesini Rab-bimizden niyaz ederiz.

Romantik İslâmcı kesimin istismar ettiği mübarek zâtlardan bazıları şunlardır:

-Resûl-i Ekrem (asm) Efendimiz ve Hz. Âişe (r. anha) Vâlidemiz

-Hz. Yusuf (as) Peygamberimiz ve Züleyha

-Hz. Ali (ra) Efendimiz ve Hz. Fatıma (r. anha) Vâlidemiz

-Hz. Ebû As (ra) ve Hz. Zeyneb (r. anha) Vâlidemiz ve daha nicesi vardır.

Hz. Peygamber (asm) ve Hz. Âişe (r. anha) Vâlidemiz arasında geçtiği söylenen "**Seni kördüğüm gibi seviyorum**" rivâyeti sahîh değildir.

İbn Hacer'in bildirdiğine göre, Darekutnî, bu rivayeti "Garaibu Malik" adlı eserde zikredildiğini ve bunun bâtil/uydurma olduğunu belirtmiştir. (bk.İbn Hacer, Lisanu'l-mizan\ Beyrut,1390/1971- 1/242) Bâtil/uydurma bir sözü anlatmak da paylaşmak da vebâldir.

Mânâsı sahîh olması, bir sözü hadîs yapmaz. Bu ince çizgiye dikkat etmek gerekir.

Romantik İslâmcı kesimin tesiri ile yapılan bir tabloda şu yazıyor; "**Şimdi ben Yusuf. Tut ki, Mısır'a azizim, efendiyim. Koynumdaki künyede vasfım yazılı: Züleyha'ya Köleyim!**"

Romantik İslâmcılık adı altında tüm mukaddes değerlerimiz istismar edilip, kudsî değerlerimiz tahrif edilmektedir. Bir peygamber hakkında ve O'nun ağızından bunları söylemek ağır bir vebâldir.

Romantik İslâmcılık edebiyatı yaparken; **dindarlık, namaz, hafızlık, takke, sarık, şal, sakal, başörtüsü, abdest, secde, câmi ve medrese vb** İslâmî kelime ve kavramlar da istismar edilmektedir. Bu istismara karşı şuurlu ve bilinçli her Müslümanın karşı bir duruş sergilemesi elzemdir.

Doğrudan isimlerini söyleyerek onları reklâm etmek yerine, kitaplarında en çok kullandıkları kelimeleri belirtmekte fayda vardır. Nitekim; الْقَطْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَحْرِ (Şualar, s. 720) Yani; "Bir katre/damla su denize delâlet/işaret eder."

Kitaplarında en çok kullandıkları kelimelerin bir kısmı şunlardır; Elif, vav, çay, eyvallah, fesleğen, aşk, gözyaşı, vb.

Elhâsıl: **Romantik İslâmcılık, nefsanî heveslere İslâmî kılıf bulma çabasıdır.** İslâm dinini kılıf olarak kullanmaktır ve bu sûrette vicdan rahatlatma çabasıdır.

Bu kısa yazı serimizde gayemiz; "nehy-i ani'l-münker" vazifesini îfa etmek ve insanları onlara karşı uyarmaktır. **Yapılması gereken;** bilinçli ve şuurlu olmak, onlara prim vermemek ve doğrudan doğruya sahîh kitaplar okuyarak kendimizi terakkî ettirmektir.

Kur'ân-ı Kerîm, Sahîh Sünnet ve bu asırda bu iki kaynağımızın tefsir, şerh ve açıklaması olan Risale-i Nurlar'ı okumak; dâvâ ve gayemiz için canla başla çalışmaktır.

Cenâb-ı Hak bu "İçtimâî Fecaat" olan "Romantik İslâmcılık"tan cümlemizi muhafaza eylesin. Âmîn.