

Hatıralar

ÜSTÂD BEDİÜZZAMAN'IN SES KAYDI'NDAN

[Üstâd Bediüzzaman] -Keçeli! Niye geç kaldın?

[Bayram Yüksel Ağabey] -Pasta geldi, dershaneye bıraktım. Ezener'e vardım. Sorarsınız belki, Üstâd'ım bunları.

[Ü.B.] -Tamam, MaşaAllah. Tamam tamam. Bu güzel.

[Zübeyir Gündüzalp Ağabey] -Bir tane yeter Üstâd'ım.

[Ü.B.] -Daha var mı üç tane? Seninle...

[Mustafa Sungur Ağabey] -Birisi on kuruş.

[Ü.B.] -Ver bana bir tane. *[Muhtemelen kurabiye gibi bir bayram ikramiyesi dağıtılıyor.]*

[Tahirî Mutlu Ağabey] -Benim damat gelmiş, ona bakacağım. Damat gelmiş Antalya'dan.

[Ü.B.] -Bak. Git git bak, çağır.

[B.Y.] -Benim hakkım yok Üstâd'ım, bir tane aldım. Hakkım yok Üstâd'ım.

[Ü.B.] -... [Anlaşılmıyor]

[B.Y.] -Yok Üstâd'ım. Hakkım yok Üstâd'ım.

[Ü.B.] -...

[B.Y.] - Bir tane, bir tane.

[Ü.B.] -Doğru, doğru.

[Ü.B.] -...

[B.Y.] -Evet benim.

[Ü.B.] -...

[Ü.B.] -Zübeyir, gazetelerde bize dair bir şey var mı?

[Z.G.] - Bize dair bir şey yok Üstâd'ım.

[Ü.B.] -Sen damadı aldın mı?

[T.M.] -Gitmiş Üstâd'ım, gitmiş.

[Z.G.] - Avukat Bekir Berk'in İzmir'e gönderdiği şeyler Üstâd'ım.

[Ü.B.] -...

[Z.G.] -Evet. Üstâd'ımızın avukatının İzmit Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği itiraz lâyihasının bir kısmıdır.

[Ü.B.] -MaşaAllah.

[Z.G.] -Burada mektuplar var.

[Ü.B.] -...

[Z.G.] -İlgaz'dan, Emirdağ'ından.

[Ü.B.] -MaşaAllah.

[Z.G.] -Müdde-i umumî Mehmet'in eniştesi Mehmet. Tebrik Üstâd'ım. Bursa'dan yazmış. Bursa'dan [...] Ramazan tebriği.

[Ü.B.] -Müdde-i umumî mi?

[Z.G.] -Müdde-i umumî'nin akrabası. Hasan Hoca, Mustafa, Ahmet, Ali. Eflâni Safranbolu arası Mevlevîler namına göndermişler.

[Ü.B.] -MaşaAllah.

[Z.G.] -Bu da Safranbolu'dan geliyor Üstâd'ım: Mustafa Osman, Şevki, Hüsnü Bayram, Rıza Usta, Ahmet Eren.

[Ü.B.] -MaşaAllah.

[Z.G.] -Bu da İnebolu'dan Üstâd'ım.

[Ü.B.] -Kim? Kim?

[Z.G.] -Nazif Çelebi. Bu da tebrik Üstâd'ım. Bayram-ı şerîfinizi tebrik ediyor.

[Ü.B.] -Ramazan içinde... [Gerisi anlaşılmıyor.]

https://youtu.be/VgM_Kycwyo

Selam ve dua ile.

HULUSÎ YAHYAGİL AĞABEY'DEN HATIRALAR-1

«**Mescid-i Aksa**, Yahudilerin elinde. O Mescid-i Aksa, onun acayip bir tarihi var. Evet, işte Üzeyir Aleyhisselâm'ın şeyisini okuyoruz. O zamanda Buhtunnasr denilen o kâfir geldi, Kudüs'ü harap etti. Kaç defa harap olmuştur? Haçlı Orduları kaç defa oraya hücum etmişlerdir? Yıkılmışlardır, yakmışlardır, her türlü rezaleti yapmışlardır. Mescid-i Aksa orada. İşte bu gün Yahudilerin elinde. Onlar da harîs. Yerleri kazıyorlar, taşları ne kadar...

Onun altında başka bir şey arıyorlar. Dünyalık arıyorlar, dünyalık! Ne buldular acaba? Hiç zannetmiyorum ki; onları tatmin edecek, hırslarını söndürecek bir şey bulabilsinler! Yalnız onların vazifeleri, cibilliyetlerinin iktizası; şer için halk edilmiş, fitne için halk edilmiş, her yeri ifsad etmek kabiliyetinde olan o meş'um, merhus millet bu asırda bile buldukları yeri telvis ederler, tahrip ederler. Onların hünerleri odur. Allah rahmet etsin, Urfa'da bir arkadaşım vardı. Basit bir hikaye.

Dedi ki; Bir zaman az bir Yahudi de vardı, Urfa'da. Yahudi beni çağırdı, diyor. Bir adamı, bir Müslümanı çağırıyor. Bir işi var, gördürecek. Gördürdükten sonra, gidiyor adam. Ona kapıyı açıyor. Kendisi çıkmıyor. O gelen adam çıkarken, kapıyı kuvvetle kapıyor.

Ayağını incitiyor. "Fesubhanallah" diyor. "Ya, beni çağırdın, komşu diye geldim. İşini gördüm."

[O Yahudi de diyor,] "E, bizim dinimiz bunu böyle iktiza ediyor. Sen Müslümansın, biz sana hıyanet etmeye dinen mecburuz!" Bu din midir? Bu semavî bir din olur mu?

Bu kâfirler, muharref kitaplarını böyle keyfemayeşa ne yapmışlar? Tağyir etmişler, tebdil etmişler. O muharref

kitaplarına inanırlar. Hahamlarına da çok itimad ederler. Bunların başı da vardır ha! Hahambaşı.»

Hulusî Yahyağil Ağabey (rh)

<https://youtu.be/CNRB84ycj5w>

«Biz Allah'ın rızasından başka bir gaye gütmeysek, Cenâb-ı Hak bizi muhafaza edecek. Bizi büyük bir nimete mazhar etti. Hizmet-i Kur'âniye ve imaniye arasına bizi de bulunduruyor. Ben istemem mi diyeyim? İhsan-ı İlâhîye karşı küfran-ı nimet mi edelim? Öyle ise Muhterem Mehmed Lütfî Efendi gibi diyeceğiz:

"Can cananın olsun da ne derlerse desinler.

Canan canın olsun da ne derlerse desinler."

Ben Allah'ın inayetine istinaden diyorum ve sizin de namınıza söylüyorum. Bu cemaatimizin namına söylüyorum ki: "Biz ihlâsı kırmazsak, inayet-i İlâhîye bizi muhakkak koruyacaktır. İnayet-i İlâhîye eksilmeden hakkımızda devam edecektir. Allah korusun ihlâsı kırarsak, o zaman hem biz zarar ederiz hem de başkalarına da zararımız dokunur!"»

Hulusî Yahyağil Ağabey (rh)

https://youtu.be/9XfEjc_GnSg

«Birbirimize üstünlük vasfını kabul etmiyorum. Biz hizmet arkadaşız. Çünkü aynı dersi Üstâd'ım dedi. "Ben sizin bir hizmet arkadaşınızım" diyor. O öyle dedikten sonra, kimin ne haddi var ki onun güzel sözünün üstüne başka daha güzel söz ilave etsin! "Risale-i Nur Şakirdleri namına" diyor. Onun gösterdiği tevazu ona göre tevazudur. Bizim ise haddimizi bilmektir. Biz kim oluyoruz, ne oluyoruz ki? Bizi bu mübarek sözler kıymete çıkarıyor.»

Hulusî Yahyağil Ağabey (rh)

<https://youtu.be/Qg8h0jRIGVk>

«İnsan "Ne oldum?" dememek lâzım. Ne olacağını hesap etmek lâzım. Hakikaten muhlislerden olursak dahi yine enaniyet bizi alt edebilir. Allah korusun. Allah şerrinden muhafaza etsin. Daha **"Senin gibi muhlis, halis, samimi Risale-i Nur Şakirdi nerede bulunmuş?"** Sen de kabardın mı? Ondan sonra şişi sokar ha!.. Püff... Balona iğneyi batırdın mı ne oluyor? Sönüp gidiyor. Böyle bilmeliyiz. Nefsimiz böyle bir gururlanmaya kalktı mı; Ey Nefis! Aklını başına topla! Neyine güveniyorsun? Sendeki kuvvet, sendeki güzellik, sendeki halkın sana muhabbeti nihayet kabrin kapısına kadar sana gelir. Ondan sonrasına tesiri olmaz.»

Hulusî Yahyağil Ağabey (rh)

<https://youtu.be/7-AQ-H2sWJo>

'Bu çekilen video vasıtası ile dinleyecek olan Nur Talebelerine bir tavsiyeniz var mı?' diye Hulûsi Yahyağil Ağabey'e soruluyor. Cevaben diyor ki;

"Risale-i Nur'u okusunlar, yazsınlar. Tavsiyemiz bu. Başkalarına versinler, istifade edenleri çoğaltsınlar."

Hulusî Yahyağil Ağabey (rh)

<https://youtu.be/28reaioStR8>

"Ben kendimde bir şey görmüyorum. Benlik davası yok bende. Biz Nahnu taraftarıyız. Biz cemaati, Risale-i Nur dairesinde bulunanların hepsine attettik."

Hulusî Yahyağil Ağabey (rh)

<https://youtu.be/28reaioStR8>

«Risale-i Nur'u okurken istifade şartlarının neler olduğunu sorusuna da şu şekilde cevap verir;

-"Anlamadığınız şeyi tekrar okumak lâzım. Onu yine kendi söylemiş: 'Anlamazsanız tekrar okuyun.' Abdest bir mü'mine her zaman lâzım. Her zaman muhal değil. Abdest mü'minin silahıdır.

«الوضوء سلاح المؤمن»

Hulusî Yahyağil Ağabey (rh)

<https://youtu.be/28reaioStR8>

"Hiçbir şeyim yok, hiçbir kıymetim de yok. Ama Risale-i Nur'a Üstâd'ın himmetiyle girdim. O Zât bana teveccüh gösterdi. Biz O'nun yanında bulunduk biraz, az. Altı defa ziyaret ettim. Eğirdir'de bulunduğum müddetçe altı defa ziyaret ettim. Fakat ondan sonra çok muharebemiz var. İşte Mektûbât... Bir mektubu alırdım. Cevap vermek gerek. Ben kime cevap vereyim?

İsmi Bediüzzaman olan Zât'a ben ne biliyorum ki, ne yazayım. Sonra acaib bir şey. Akıl, sır ermez. Kalem elime aldığıma biliyorum. Bir şeyler yazardım. Ne yazdım, ne ettim. Aha şimdi burada okuyoruz. Mektûbât'ta okunuyor. Hakikatte o yazı başkasının ama kim gösterdi?"

Hulusî Yahyağil Ağabey (rh)

<https://youtu.be/28reaioStR8>

«Hulusî Yahyağil Ağabey, İhlas Risalesi'ni çok ders yaparmış. Çok istifade ediyor kardeşler. Demişler ki; 'Bunu bir yazılı hale getirelim.' Bir kitapçık olarak yani.

Hulusî Ağabey demiş ki; "Kardeşim, ben her okuduğumda farklı anlıyorum. Hangisini yazacağız?"»

Nakleden: Mesut Zeybek <https://youtu.be/lzfc9GUxBAg>

Selam ve dua ile.

MEHMED FEYZİ EFENDİ'DEN HATIRALAR

Mehmed Feyzi Efendi'den şunları duydum;

“Secdeyi yalnız cesedle değil, kalple ruhla, sırta, hafıyle, ahfa ile, nefisle, belki cesedin bütün zerreleriyle yapmak lazım. Cesedle secde edip, nefis dimdik ayakta durduktan sonra ne kıymeti var?”

“Her rûhun ahsen-i takvîm üzere sûreti de vardır.. Ruhlar fevk'al-arş yaratıldı ve o ruhlar âleminde seciyeleri birbirine uygun olan ruhlar birbirleriyle tanıştılar. Ruhlar âleminde birbirleriyle tanışan, bir araya gelen ruhlar, bu dünyada da çeşitli vesilelerle bir araya gelirler, buluşurlar, tanışır, kaynaşırlar.”

“Cenab-ı Hakk'tan necât isteyelim. Bizim elimizde bir şey yok. Mülk O'nun. Hüdâi Hazretlerinin dediği gibi:

Neye kâdir bîçâre insan,
Hakk'tan olmayınca ihsan.”

“ 'Elem neşrahleke' Sûresi'ni oku! Gıdanı al. Normal uykunu uyu. Yalnız kalıp derin derin düşünme. Hoşlandığın arkadaşlarınla sohbet et. Kendine bir meşgale bul, çalış, vücûden yorul. Vücudun yorulunca, zihnin dinlenir.”

“Her gün kalbe nazar etmeli. Bostandaki yabanî otların sökülüp atıldığı gibi kalbdeki lüzumsuz şeyleri çıkarıp atmalı.”

“Bu zamanda kuvve-i kudsiyenin, ibâdât û tâatın, ezkâr ve tesbihâtın azlığından ötürü ruhlar cılız kalmıştır. Onun için takviye lazımdır. Ruhu kuvvetlendirmek için gıda almaya ihtiyaç vardır. Her yenilen gıdanın melekûtu rûha, maddesi de cesede kuvvet verir.”

“Zâhirî kire ehemmiyet verip de bâtinî kire ehemmiyet vermemek olmaz. Sadece dışı zinetlendirmek kâfi gelmiyor.

Bu elbise cesedi zînetlendiriyor. Takva ise kalbi zînetlendiriyor. Takva libası daha kıymetlidir.”

(Nakleden: Bünyamin Özel Kayıt Tarihi: 12.05.2021)

Mehmed Feyzi Efendi de tesbihatı, bakarak okutur ve şöyle derdi;

"Aklınız nurlandı. Gözleriniz de nurlansın!"

(Nakleden: Bünyamin Özel Kayıt Tarihi: 17.05.2021)

Mehmed Feyzi Efendi, dışarıdan gelen insanları okurdu. Bunu kendisi de şöyle ifade ettiler:

"Kardaşım! Ben buraya gelen insanları okurum!"

(Nakleden: Vedat Kader Kayıt Tarihi: 11.04.2021)

Bir gün Mehmed Feyzi Efendi'ye sorduk:

"İttihad-ı İslâm olacak mı?"

Mehmed Feyzi Efendi cevaben dedi ki:

"Evet olacak. Mecburiyetten olacak!"

Dersten sonra sordum ki:

"Efendim, siyasetle mi düzelecek?"

Cevaben dediler ki:

"Hayır. Bu ip nereden koptuysa oradan düğümlenecek.

Bu ip ordudan koptu, ordudan düzelecek!"

(Nakleden: Vedat Kader Kayıt Tarihi: 11.04.2021)

Bir gün Feyzi Efendi Hazretleri dediler ki:

"Bu memleketi beğenmeyenler abasını omuzuna alsınlar, bu memleketi terk etsinler!"

(Nakleden: Vedat Kader Kayıt Tarihi: 11.04.2021)

Mehmed Feyzi Efendi bir gün şöyle dedi:

"Herkes bakan âyet ayrı. Herkesin İsm-i Azam'ı ayrı."

Tabi biz o zaman düşünüp de sormadık; 'Efendim bize bakan ayet hangisidir? Bizim İsm-i Azam'ımız hangi isimdir?' diye. Bunları düşünmek aklımıza yıllar sonra geldi.

(Nakleden: Vedat Kader Kayıt Tarihi: 27.04.2021)

Bir gün Mehmed Feyzi Efendi, yelek giymişti. Elini yeleşinin cebine attı ve bir tane diş çıkardı. Dedi ki: "Bu diş Üstâd Bediüzzaman Hazretleri'nin dişidir." Ardından da Üstâd Hazretleri'nin şu sözünü bize nakletti: "Dişim kimde ise ilmim ondadır."

Hatta Hulusî Yahyağil Bey, "Üstâd'ın dişinin bende olmasını çok isterdim." dermiş.

(Nakleden: Vedat Kader Kayıt Tarihi: 27.04.2021)

Mehmed Feyzi Efendi'yi ziyaretimde şöyle dediler;

"Kardeşlerim, hikayeci olmayın!"

(Nakleden: Mehmet Coşkunsel Kayıt Tarihi: 20.05.2021)

Mehmed Feyzi Efendi'ye sordum ki;

"Üstâd, Yirmi Beşinci Mektûb'un te'lifinden yani Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri'nden bahsediyor. Te'lif edileceğini söylüyor."

Cevaben şöyle dedi;

"Üstâd Rahmetullahi Aleyh, Yâsîn Sûresi'nin mânâsını Risale-i Nur'un içerisine serpmiş."

(Nakleden: Ahmet Emin Demekli Kayıt Tarihi: 10.02.2021)

Bir mürşid arıyordum. Bir gün mânâ âleminde: "Aradığın mürşid geldi, yanına git" dediler. Rüyâdır deyip pek aldırmadım. Bir yıl sonra yine: "Beklediğin zâtın yanına git" dediler. Nasrullah Câmîi'ne gittim: Buraya dışarıdan gelen bir şeyh veya bir mürşid var mı? Diye sordum...

Üstâd'ın kaldığı evi târif ettiler. Yanına gittiğim zaman, Üstâd ayağa kalkarak karşıladı ve bana sarıldı: "Kardeşim Feyzi, ben seni bir yıl evvel çağırdım, niye gelmedin, bir yıl kaybın var" dedi.

(Nakleden: Hasan Erdoğan Nakil Kayıt Tarihi: 24.06.2021)

Üstâd Hazretleri, Risâle-i Nûr'u, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat akîdesi üzere, kavâid-i ehl-i sünneti esas tutarak kaleme almış, ondan kıl kadar inhiraf etmemiştir. Üstâd, "Fıkıhta Şâfiî fıkhı, usûlde ise Hanefî usûlü mazbuttur" derdi.

(Nakleden: Hasan Erdoğan Kayıt Tarihi: 24.06.2021)

Mehmed Feyzi Efendi, sorulan bir suale şu şekilde cevap vermişti:

"Müjde veriyorum kardeşlerim!

İhlâs ateşi sönmedikçe, hizmet şevki dinmedikçe, muhabbet harareti bürûdete inkılâb etmedikçe, ölünceye kadar hizmette devam edersiniz."

(Nakleden: Ahmet Emin Demekli Kayıt Tarihi: 16.02.2022)

"Hüsn-ü zanna me'muruz. Tecrübe etmeden de güvenmemeliyiz."

(Nakleden: Hasan Erdoğan Kayıt Tarihi: 22.02.2022)

Mehmed Feyzi Efendi istikbale yönelik dedi ki:

"Hacca giderken pasaport falan sorulmayacak. 'Müslüman mısın?' geç denecek."

(Nakleden: Hasan Erdoğan Kayıt Tarih: 10.08.2020)

«Kastamonu'da Mehmed Feyzi Efendi'ye bir gün şöyle bir soru sorduk:

"Biz bu hizmetin kıyamete dek devam edeceğine inanıyoruz. Siz; Kütüb-i İslâmiye'ye vukufiyetiniz, Üstâd'ımızın yanında Kastamonu'da 8 sene bulunmanız ve Risale-i Nur'a da vâkıf olmanızla nasıl ispat edersiniz?"

"Kardeşim!" dedi. "Üstâd Rahmetullahi Aleyh, dâvâsını kişiyle değil kitap ile bağlamış. Kişide hata olur, o dâvâ nesillere intikal etmez. Fakat kitap, eksiksiz ve kusursuz Kur'ân hakikatlerini izah ediyor. Şahıs vasıtasıyla Risale-i Nurları tanır. Tanıtığı şahısta kusur görebilir. Ama elindeki

kitap, eksiksiz ve kusursuz Kur'ân hakikatleri olduğu için, bu kitaba bağlılıkla bu kitabı tanımakla; bu dâvâ nesillere intikal eder. Kıyamete dek devam eder."»

(Nakleden: Ahmet Emin Demekli

https://youtu.be/idjb-k1ns_4)

Mehmed Feyzi Efendi'ye sordum ki;

“Üstâd, Yirmi Beşinci Mektûb'un te'lifinden yani Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri'nden bahsediyor. Te'lif edileceğini söylüyor.”

Cevaben şöyle dedi;

“Üstâd Rahmetullahi Aleyh, Yâsîn Sûresi'nin mânâsını Risale-i Nur'un içerisine serpmiş.”

(Nakleden: Ahmet Emin Demekli Kayıt Tarihi: 10.02.2021)

Mehmed Feyzi Efendi'ye "Risale-i Nur'un kâfi olması" meselesini sordum.

Cevaben dedi ki;

"-O zaman iman tehlikede idi. Şimdi imam Hatip'ler, ilahiyatlar var. Herkese 'Risale-i Nur yeter!' denilmez. Risale-i Nur'da namaz oruçtan bahsediyor. Nasıl edâ edileceğini; İlmihâlden, Fıkıh kitaplarından öğreneceğiz."

(Nakleden: Hasan Erdoğan Kayıt Tarihi: 02.03.2021)

Bir gün Mehmed Feyzi Efendi şöyle dedi;

"Kur'ân'da olduğu gibi Risale-i Nur'un da nasih, mensuh ve müteşabihati vardır."

Ben de; "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ السَّيِّئَاتِ" düsturu mensuh mu?" diye sordum.

Cevaben dedi ki; "Kardeşim, o muhkemattır."

(Nakleden: Hasan Erdoğan Kayıt Tarihi: 13.06.2021)

«Denizli hapsinde üzerinde birlikte oturdukları, ders-sohbet yaptıkları bir kilimi, Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Mehmed Feyzi Efendi'ye hediye ediyor. Sanıyorum deve heybesinden bozup yapılan bir kilim.

Mehmed Feyzi Efendi, "Hapishanede neredeyse bütün maceralar bu kilim üzerinde geçti" demişti. Yazma, okuma, sohbet, belki yeme-içme. Hatta "Mürekkep bile dökülmüştür" dediğini hatırlıyorum.

Kastamonu'ya döndüklerinde Mehmed Feyzi Efendi, henüz bekâr. Bu kilim de biraz yıpranmış durumda ve özellikle de etrafındaki iplikleri sallanmış vaziyette. Bildiğim kadarıyla da yün bir kilim.

Mehmed Feyzi Efendi, bu kilimi tamir etmesi için Kastamonu'da bir polis müdürünün eşi ve Nur Talebesi olan Asiye Hanım'a veriyor. Kilimi tamir için alıp evine götürüyor ve tamir ediyor. Özellikle etrafında sarkan iplikleri kesip kilimin etrafını bir kumaşla çevreleyerek dikiyor. Fakat kestiği bu iplikleri atmıyor.

Bahçede su ısıtmak için yaktıkları ateşin içine atıyor ve ateş sönünceye kadar, belki akşama kadar iplikler ateşin içinde kalıyor. Ama akşam ateşi söndürüp küllerini toparlarken bakıyorlar ki, kilimin atılan iplikler olduğu gibi duruyor; hiç yanmamış. Bunu bizzat Mehmed Feyzi Efendi'den duydum."

(Nakleden: Şevket Özsoy Kayıt Tarihi: 29.03.2022)

«Kızıl İcâz eseri için Mehmed Feyzi Efendi (rh) şöyle derlerdi:

“-O mantık. Risale-i Nur da mantık. İhtiyaç yok”»

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/cifte-bayram/>)

“Yalnız kaldım. Meramımı anlatamadım”

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/cifte-bayram/>)

“Ayasofya açılınca İstanbul’a geleceğim.”

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/cifte-bayram/>)

«Mehmed Feyzi Efendi (rh) de üç defa hacca gitmesinin hikmetini şöyle izah etmişlerdi:

“Birincisi farzı edâ.

İkincisi günahlara keffaret.

Üçüncüsü cehennem den azâd.”»

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/cennet-cocugum-mehmed-fevzi/>)

“İhlâs Risalesi okumakla ihlâslı olunmaz.”

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/ihtilaf-ittihad-ve-uhuvvet/>)

“En büyük keramet istikamettir.”

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/istanbul-secimi/>)

“Risale-i Nur mal-i umûmîdir. Etrafından çekilin. İhtilaflar Üstad (ra) Hazretleri’ni kabrinde bîzar ediyor. İnsan yediği zehirli bir şeyden öldüğü gibi, ağzından çıkan bir söz de hayatına mal olabilir. İnsan ağzına girene de çıkana da dikkat etmeli. Ben kuyu dibindeyim. Ağaların, beylerin işine karışmıyorum. Bunu kinâye için söylüyorum. Gelip bir şey danışmadılar ki.”

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/istanbul-secimi/>)

“Müsbet düşünelim, müsbet hareket edelim, fitne uyandıracak hareketlerden kaçınalım gardaşım.”

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/istanbul-secimi/>)

“Kardaşım fırtınada pencereler açılmaz, sıkı sıkıya kapatılır. Ulemâmız her konuda meseleleri halletmiş.”

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/ictihat-heveslilerine/>)

“Manevî hava bozulunca maddî hava da bozulur.”

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/kastamonu-gezdim-gordum-yazdim/>)

“Üstâd Bediüzzaman Hazretleri bir arslandı, biz kedi gibi yanında olduk. Ayağının tırnağı olamayız.”

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/bediuzzamanin-ser-ve-sir-katibi-alim-ve-veli-talebesi-mehmed-feyzi-efendinin-rha-sohbetlerinden-7-hasan-erdogan/>)

«Bir gün bu konuda bir ziyaretçi sordu;

“-Efendim hangi partiye oy verelim.?”

Bu sualden pek hoşlanmadılar. Kısa ve öz bir cevap verdiler:

“-Kardaşım ben afakî âlemi bilmiyorum. İstişare ve istihare edersiniz. Sol’a da oy verecek haliniz yok ya.” buyurdular.»

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/bediuzzamanin-ser-ve-sir-katibi-alim-ve-veli-talebesi-mehmed-feyzi-efendinin-rha-sohbetlerinden-7-hasan-erdogan/>)

«“Mü’min’in ferasetinden sakının.” [Tirmizî, Tefsîru'l-Kur’ân, 16]

Mehmed Feyzi Efendi (rh) de:

“Mü’min ferasetli olur. Gölbez yavruları gibi gözü yumuk olmaz.” buyurarak bu hadîs-i şerîfi izah ederlerdi.»

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/bediuzzamanin-ser-ve-sir-katibi-alim-ve-veli-talebesi-mehmed-feyzi-efendinin-rha-sohbetlerinden-7-hasan-erdogan/>)

«Mi’rac meselesinde müzakere ederken işyerinde bir abi: “Rü’yet olmadı, Allah (cc) dünya gözü ile görülmez. Hz. Aişe (ra) vâlidemizden bu şekilde rivayet var” dedi. Tartışma oldu. Risale-i Nur’dan okudum tam ikna edemedim.

Her çözemediğim veya takıldığım mevzuda muknî cevap aldığım Mehmed Feyzi Efendi'ye (rh) sordum. Aldığım cevap: “Kardaşım Mi'rac hâdisesi Mekke'de oldu. Hz. Aişe vâlidemiz ile izdivaç Medine'de oldu. O rivayet Rasulullah (asm) Efendimiz'in ruhî mi'racları hakkında. Risale-i Nur'da rü'yet var. Dikkatli okuyun. Rasûlullah Efendimiz'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmesi nass-ı âyet ile sabit olduğundan inkârı küfürdür. Bundan sonra Mi'rac ve rü'yetullah'ı inkâr etmek dalâlettir.

Bunu inkâr edenler âhirette Rü'yetullah'tan mahrum kalır. Mi'rac ruh ve beden ile oldu. Kaba-saba yoğun adamların Ay'a gittiğine inanıyorlar da baştanbaşa nur ve latîf olan Rasûlullah Efendimiz'in Mi'racına niye inanmıyorlar?

Hem ay'a gitmek marifet değil. Asıl orada Beytül-İzzet'te Kur'ân'ın aslı var. Onun fotoğrafını çekseler ya. Ay laciverdimsi bir küredir. Bir avuç toprak getiriyorlar insanları aldatmak için. Dünyada toprak kıtlığı mı var? Ay'da dünyadaki madenlerin aksi var. Onları keşfediyorlar. (Bu konu ilim adamları tarafından araştırılmalıdır.) Cennet-Cehennem Rasulullah (asm) Efendimiz'e gösterildi.” buyurdular.»

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/bediuzzamanin-ser-ve-sir-katibi-alim-ve-veli-talebesi-mehmed-fevzi-efendinin-rha-sohbetlerinden-6-hasan-erdogan/>)

«Hayatlarında çokça zikrettikleri ve vasiyet ettikleri gibi mezar taşına:

“Burada yatan âdem

Şimdi de Turabî oldu.

Bir zaman hubbî idi

Ruhuna Fâtîha” yazılı.

Bir zaman cubbî idi

Bir zaman sükûtî idi

Ve hayatında mübarek haneleri gibi vefatından sonra da kabirleri ziyaretgâh oldu.»

(Nakleden: Hasan Erdoğan <https://www.kastamonur.com/bediuzzamanin-ser-ve-sir-katibi-mehmed-fevzi-efendinin-rha-sohbetlerinden-5-hasan-erdogan/>)

«Risale-i Nur cemaatinin çok parçalı hali beni çok müteessir ediyordu. Bu hali sordum:

“Kardaşım hedef, gaye bir ise zarar vermez. Nasıl ki parmaklar ayrı fakat kola bağlı. Risale-i Nur dairesi genişledi. Değişik meslek ve meşrebden insanlar girdi. Üstâd zamanında da bi'l-kuvve vardı. Vefatından sonra bi'l-fiile çıktı. Ben de karışmam diyerek edebimle burada oturuyorum. Ağalar beyler minare şerefesinde, ben kuyu dibindeyim. Kuyu dibinden minare şerefesine müdahale edilmez. Hem ‘Kastamonu’da Mehmed Feyzi var, ona da bir soralım’ demediler. ‘Yanına gitmeyin’ dediler. Gelenlere ‘zincirleri kırıp mı geldiniz?’ diyorum.”»

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/bediuzzamanin-ser-ve-sir-katibi-m-feyzi-efendinin-rha-sohbetlerinden-4-hasan-erdogan/>)

“Benim sözlerim su gibi. Herkes kabının rengine göre naklediyor. Onlara hakkımı helal etmiyorum.”

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/bediuzzamanin-ser-ve-sir-katibi-m-feyzi-efendinin-rha-sohbetlerinden-4-hasan-erdogan/>)

“Kardaşım isim koymak ana-babanın hakkıdır. Siz bilirsiniz.”

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/mehmed-feyzi-efendi-r-aleyh-sohbetlerinden-3-hasan-erdogan/>)

“Siyaset iyi bir şey değil kardaşım.”

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/27202-2/>)

“Evliliğin meşakkatine katlanmak kemalât-ı insaniyedendir kardaşım.”

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonuilkhaber.com/m/mfevzi-efraleyh-sohbetlerinden-2-makale.779.html>)

“Dünya=rüya. Hem mânâ hem kafiye uygun.”

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/dunya-ruya-hasan-erdogan/>)

“Kim ne kazanmışsa edebe riayetle. Kim ne kaybetti ise edebe riayet etmemektedir.”

(Nakleden: Hasan Erdoğan

<https://www.kastamonur.com/kastamonu-icin-hasan-erdogan/>)

Selam ve dua ile.

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP AĞABEY'DEN HATIRALAR

"Bütün terakkiyatın sebebi ve zenbereği; mücahededir, mücadeledir. Mücadele-i diniyle; manevî hayatımızın iksiri, maddî - manevî mevcudiyetimizin âb-ı hayatı ve hâmisi hükmündedir. Cenâb-ı Hak; Kur'ân ve imanı, hayat-ı İslâmiyeyi muhafaza ve müdafaa için cihad-ı diniyeyi emretmiştir. İman ve İslâmiyet'e hizmet etmeyi emretmiştir. Yoksa gökten melaike getirip de; imana, İslâmiyet'e, dine hizmet edecek değildir.

Bu dinsizlerin, bu zındıkların karşısında çalışacak gökten gelecek melaikeleler değildir. Dinin zâlim ve gaddar düşmanları, iman ve İslâmiyet'i kökünden yıkmak için çalışırken; Müslümanları parçalamak, kardeşi kardeşle çarpıştırmak, sonra ikisini de ezmek ve yutmak için fitne, fesad ve tefrika tohumları saçarlarken biz Müslümanlar elbette güya eli kolu bağlanmış, şaşkın ve zeliller gibi durmayacağız! Duramayız! Çaresi olan şeyde acze düşmeyeceğiz. Maddî ve şahsî rahatlığına düşkün basit kimselerin düşkünlüğüne inmeyeceğiz, sukut etmeyeceğiz. Sadece mide ve bağırsaklarımızı doldurmak bayalığı derekesine inmeyeceğiz."

Zübeyir Gündüzalp Ağabey (rh)
(https://youtu.be/RXW_sJNgrU4)

Zübeyir Ağabey yanında kalan bizlere dedi:

"Sizin en birinci vazife-i kudsiyeniz ki;
Neşr-i Envâr-ı Kur'âniye,
Nurları okumak ve
Okumak iştiyakını ferdan ferda uyandırmaktır.
Okumak, okumak, okumak çıkırını açmaktır.

Lâhikaları imkân oldukça okumaya çalışmanız inşâallah büyük bir hizmete, azîm bir hayır ve fütûhâta vesile olacaktır."

Nakleden: Ömer Çiçek Ağabey (rh) (<https://youtu.be/LEsiEFiQA00>)

"**Kardeşim**, Hazret-i Üstâd'ımızın dört gayesi var. Bunlardan en birincisi: Risale-i Nur'un neşri. İkincisi: medrese-i nuriyelerin açılması. Üçüncüsü: tevafuklu Kur'ân'ın basılması. Dördüncüsü de: Lahika mektuplarının neşri."

Bunlar Hazret-i Üstâd'ın gayesi olduğu gibi, Nur talebelerinin de gayesidir. Bu yüzden Üstâd hazretleri Risale-i Nur neşriyatına ve okumaya çok önem veriyor.

(Nakleden: Ahmet Tanyel, Zübeyir Gündüzalp Ağabey'den
Abdulkadir Nurzade, Bayram Yüksel Ağabey'den ve Mustafa Sungur Ağabey'den
Kayıt Tarihi: 24.02.2022)

"**Hüsn-ü zan, adem-i itimad.**"

Zübeyir Gündüzalp Ağabey (rh)
(Nakleden: Ahmet Emin Demekli Kayıt Tarihi: 22.02.2022)

1969 senesinde Haseki'de Galip Gigin Ağabey'in evindeki medresede; sorulan bir soruya Zübeyir Ağabey'in aynen şöyle dedi:

- "Kardeşim bu dairede, kimse kimseyi atamaz. Rahmet-i İlâhî ile daireye girer, cüz'-i ihtiyari ile çıkar."

(Nakleden: Ahmet Emin Demekli Kayıt Tarihi: 16.02.2022)

«Merhum Zübeyir Ağabey, Tevruz Apartmanı'ndaki kendi odasında ikimiz bir meseleyi konuşurken -hayalen, çok yakînen net olarak görüyorum (...) parmağını, medresenin salon kısmına uzatarak ve ciddi bir tavırla -biraz burada mesele çok ciddi olduğu için- O da ciddileşti.

İkimiz odasında. Ciddi tavra girerek: "Bu tarz medresenin varlığı son bulunca o zaman kıyamet kopacak!" dedi, bana böyle. Tabi bunu dedi de neye göre dedi. Benim kanaatim

şu ki: Zübeyir Ağabey, -çünkü biz senelerdir beraberiz biliyorum yani ne der, ne demez, nasıl der, neye göre der-böyle ciddi meseleleri Hz. Üstâd'dan duymadıkça şahsî kanaatini anlatmaz. Bu da benim kanaatim. Tecrübevî bir kanaatim var. Üstâd'dan almıştır, O da bilgi veriyor yani. Çünkü böyle meselelerde şahsî kanattini söylese, benden başkalara da intikal edeceğini düşünür.»

Nakleden: Rüştü Tıfralı Ağabey (rh) (<https://youtu.be/f9m5Ln9O6-E>)

"Kardeşim! Şimdi çok kardeşler hayatlarını Risale-i Nur'a vakfetmişler. Fakat onların anaları var, babaları var, nefisleri var, sıkıntıları var. Mesela acaba, biz zaman isteyenlere verecekleri üç, beş kuruş nafaka parası bile var mı ki? Şimdi Cenâb-ı Hak bana bir kaç tane hastalık vermiş. İnşallah Cenâb-ı Hak bana şifa verirse, bundan sonraki hayatımı bu gibi kardeşlerin hayatına vakfedeceğim!"

Zübeyir Gündüzalp Ağabey (rh)

Nakleden: Ali Uçar Ağabey (rh) (<https://youtu.be/NESqv6EwjF4>)

«Zübeyir Ağabey anlattı bana. Ne anlattı? Bir zât, Ankara'da. Malum bilinen bir zât bu. Gayretli. Ya şimdi hücumlar var, mahkemeler var. Çokları gelemiyor derse. Gizli gizli faaliyetler yapılıyor. Bu da pek razı olamıyor. Bu zât. Düşünüyor şimdi ne yapabilir insanları celb etmek için. Ha proje yaptı. Zübeyir Ağabey'in anlattığını anlatıyorum. Temiz bir lokal tarzında bir yer açılacak. Bir perde çekilecek, ikiye bölünecek. Giriş kapısı tarafından girenler işte bir temiz lokal. Çay, kahve içilir falan vesaire.

İşte masalar var. Orada da bir levha vardır. Güzel bir proje benim hoşuma gitti. Levhada yazacak: "İçeride kitaplar vardır. Her kim bir meselesi, suali varsa sorulur cevabını alır." Ve orada kitaplar meccanen orada güzel, temiz masalarda oturulur ve mütalaa edilir.

Hiçbir ücret karşılığı değil. Ne şahane değil mi yani ki? E ne oluyor bu sefer? Lokal. Adı da lokal olacakmış galiba. Asrın getirdiği bir şey. Ve böylece Risale-i Nurları okutacakmış. İyi niyet sahibi bu zât. Yani lokal tarzında korkusuz okutacak.

Bu proje Üstâd'a intikal ettiriliyor. Üstâd, şiddetle reddediyor.

Ben şöyle anlarım:

1- E mübarek eğer Üstâd anlamazsa, sen niye Üstâd'a Üstâd dedin? Yani Üstâd'ı sen solluyorsun.

2- Üstâd bunları bildiği halde dememesi, size yaptırmamasının yolu kapalı olur mu? "Hadi ey kardeşlerim! Böyle bir yolu takip edin!" der.

Şiddetle reddetti!

Ama ben bunu Zübeyir Ağabey'den işittiğim zaman, kafama baktım. Şiddetle reddetmedi Üstâd gibi. Ya iyi olmaz mıydı diye düşündü kafam ama ben kafayı reddedtim. "Üstâd varken sen kimsin?" dedim kafaya. Ne anlarsın âhir zaman fitnessinin ne olacağını!»

Rüştü Tıfıralı Ağabey (rh) (<https://youtu.be/9w79Zur85Ac>)

«Eğer Risale-i Nur'dan herbir meselesini siz aklen kavrayamasanız, bırakmayın. Çünkü Risale-i Nur; hem kalbi, hem akli, hem nefsi, hem vicdanı, ruhu ve latifeleri tenvir eder. Onun için Risale-i Nur'u okuduğumuz veyahut dinlediğimiz zaman herbir yerini anlamasak...

Aklen anlamadığımız yerde; kalbimiz, ruhumuz anlıyor, istifadesini yapıyor. Risale-i Nur'un böyle bir hususiyeti vardır. Orda manen nefsinin anlıyor. Hem de faraza, mesela bir Küçük Sözler'i veyahut Hastalar Risalesi'ni birinci okuyuşta insan, üçüncü okuyuş arasında bir mukayese yapsa, çok fark görecektir, anlayacaktır.

Risale-i Nur'u anlamak için, hoca olmak lazım değil. Tahsil sahibi olmak lazım değil, safiyet samimiyet lazım. O da ne?

Ben dinimi, imanımı öğreneceğim, cehaletten kurtulacağım. Kur'ân en baştan farz kıldığı iman ilmine sahip olacağım, deyip böyle din namına okumak.

Bu halisiyetle bir kimse okumaya devam etsin; belki çok tahsilli hocalardan ziyade anlayışa, idrake sahip olabilir. Belki diyeceksiniz ki; ben çok okuyorum, Elhamdülillah istifade ediyorum. Fakat ifade edemiyorum. Maksat bunu ifade etmek değil, çok ifade eden kimseler vardır ki, ifade ettiği şey ile amel edemiyor.

Ama bak milyonlarca Nur Talebesi de var. İfade edemiyor ama amele, Allah'ın emirlerine, itaata, nefiylerinden kaçmada öyle bir dikkatlidirler ki boynunu kesselere, Nur Talebesini namazdan vazgeçiremezler. Sen şu hilâf-ı şeriât, hilâf-ı İslâmiyet'in men ettiği şu şeyi yap.

Ayda yüz lira kazanacaksın diye, on bin lira da kazansa yapmaz. Allah'ın şeriatı dahilinde, helal dairesi ona kâfidir. O; yüz liranın, on bin liranın daha üstündedir. Bak netice nedir? Netice ameldir.»

Zübeyir Gündüzalp Ağabey (rh) (<https://youtu.be/hyBkw1wexsQ>)

Mehmed Kırkıncı Hocam dedi ki:

Bir gün Tahirî Ağabey'e sordum.

"Ağabey! Üstâdımızın talebeleri içerisinde daha çok önem verdiği kimse var mıydı?"

Yani böyle hususî muhabbetinin ziyade olduğu bir ağabey var mıydı diye sordum.

Tahirî Ağabey de cevaben demiş ki:

"Ehinâ! Zübeyiri!"

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 22.02.2022)

Bir zaman Mehmed Kırkıncı Hocam'a sormuştum Zübeyir Gündüzalp Ağabey'i. Kırkıncı Hocam da,

"O'nun kafası büyüktü." derdi. Yani anlayışı çok ziyadeydi, çok farklı bir insandı diye söylerdi.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 22.02.2022)

Sene 1969. Askerden gelmişim.

Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin de kaldığı Süleymaniye 46 numarada Medrese-i Nuriyede Risale-i Nur okuyordum. O zaman yaz olduğundan, medresede kalan diğer herkes okuma programına gitmişler. Ağabeyler vs. kimse yok. Ben yalnız okuyorum.

Bir müddet sonra Zübeyir Ağabey yukarı kattaki odasından indi. "Sesli oku kardeşim" dedi. Okumaya biraz daha devam ettim. Ders bittikten sonra:

"Kardeşim, kalbinizden geçmesin ki, 'Ben burada dört duvar arasındayım, kendi başıma okuyorum. Ne olacak ki?' Sizin burada okuduğunuz iman hakikatleri ehl-i dalâletin kalbinde manevî bir bomba tesiri yapar, onları inhizama (bozguna) sevk eder.

Manevi tahribata karşı manevî bir tamir, bir mukabele gerekiyor. Eğer ki o manevî tahribata karşı, o manevî mukabele olmadığı takdirde maddî havaya bile tesir ediyor." dedi.

(Nakleden: Ahmed Tanyel Kayıt Tarihi: 03.10.2021)

"Üstâdımız, Risale-i Nur'u 3 temel esas üzerine bina etmiştir:

1- İmanî bahisler. 2- Müdafaalar. 3- Lâhikalar.

İmanî bahisleri okuyanlar, ehl-i takva ve ehl-i salât olur.

Müdafaaları okuyanlar, dâvâsının müdafaasıyla mücehhez olur, kendini donatır.

Lâhika mektuplarını da okuyanlar, karşılaşmış oldukları hâdiseler içerisinde nasıl bir hatt-ı harekette bulunacaklarını Risale-i Nur'dan öğrenirler."

Zübeyir Gündüzalp Ağabey (rh) (Nakleden: Ahmet Emin Demekli

https://youtu.be/idjb-k1ns_4)

"[Zübeyir Ağabey] Risale-i Nur Hizmeti dedi mi, her şeyini feda ederdi."

Abdullah Yeğin Ağabey (rh) (<https://youtu.be/SOpXnWz8YRE>)

"Zübeyir Ağabey, Risale-i Nur uğruna her şeyini feda eden bir kahraman..."

Abdullah Yeğin Ağabey (rh) (<https://youtu.be/SOpXnWz8YRE>)

1969 yılının ilk aylarında ben ilk Haseki'de kalmış olduğum Galip Gigin Ağabey'in evinde, Zübeyir Ağabey şöyle dedi;

-**Kardeşim!** Aramızda çok mütekâid Nurcular var.."

Mütekâid, emekli demek.

Hatta Eyüp Ağabey anlattı, Zübeyir Ağabey'den;

-**"Sen burada oturuyor görürsün ama o dışarıdadır."** derdi.

(Nakleden: Ahmet Emin Demekli Kayıt Tarihi: 05.03.2022)

MUSTAFA SUNGUR AĞABEY'DEN HATIRALAR

Üstâdımız Bediüzzaman, Mustafa Sungur Ağabey'e diyor: "Menderes seni maarif nazırı yapsa. Mekteplerde Nurları okutacaksın dese, fakat arada sırada bazı meselelerde bizim dediğimiz gibi olacak dese, sen de kabul etsen... Nur'daki ihlâs bunu reddeder."

(Nakleden: Mustafa Sungur Ağabey

Nakli Aktaran: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 13.02.2022)

"Bu hizmette yerinizi alın yoksa hizmet çok ucuzlayacak. Herkes bu dairede bulunacak, liyakat kaybolacak. Sayı artacak ama Nur Talebesi parmakla sayılacak."

Mustafa Sungur Ağabey (rh)

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 13.02.2022)

"Sen 'Rıza-yı İlahîyi nasıl kazanırım?' diye düşüneceğine, insanların hatalarıyla uğraşıyorsun."

Mustafa Sungur Ağabey (rh)

(Nakleden: Nurullah Sungur Kayıt Tarihi: 13.03.2022)

Mustafa Sungur Ağabey'den şöyle anlatırdı; Üstâd Bediüzzaman Hazretleri Mehmed Kayalar Ağabey için dedi ki: "Şark'ta, Şeyh Said hadisesinden dolayı insanların başları yerdeydi. Mehmed Kayalar sayesinde başları kalktı."

(Nakleden: Mehmet Coşkunsel Kayıt Tarihi: 20.05.2021)

Abdullah Yeğin Ağabey de Mustafa Sungur Ağabey de diyordu ki; "Hiçbir hatıra yoktur ki, biz Risale-i Nur'u açtığımız vakit o hatırayı orada görmemiş olalım."

(Nakleden: Celal Huyut <https://youtu.be/dox1uz1wTxM>)

Son iki yılında Hz. Üstâdımız gelenlere iki şey söyledi:

1- "Bu zamanda neye lüzum görüldüyse yazdırıldı kardaşlarım."

2- "Her yolu deneyecekler sonunda Risale-i Nur'a teslim olacaklar."

Mustafa Sungur Ağabey (rh)

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 17.02.2022)

Birgün Mustafa Sungur Ağabey şöyle anlatmıştı;

"İmam-ı Eş'ari Hazretleri zamanında âlim bir zât varmış. İmam Eş'ari'ye o âlimi soruyorlar. O âlim için 'Nâkıştır' diyor. Bir gün oradan geçerken Eş'ari Hazretleri, o zâta doğru giderek hürmetkâr bir şekilde davranınca, döndüğünde yanındaki talebeleri; 'Efendim nâkıs dediğiniz kişiye niye böyle hürmet ettiniz?' deyince, İmam Eş'ari Hazretleri; 'Nâkıs değil hatta enkâstır. Yanındaki talebeleri muhafaza etmek için böyle davrandım.' diyor."

(Nakleden: Ahmet Emin Demekli Kayıt Tarihi: 02.02.2021)

Birgün Mustafa Sungur Ağabey ile kalabalık bir cemaatle Bedi' dershanesindeyken, birisi ısrarla fotoğraf çekmek istediğinde Mustafa Sungur Ağabey: "Kardeş, sen insanların dışını çekiyorsun. Halbuki melekler içini de çekiyor" demişti.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 12.07.2021)

Mustafa Sungur Ağabey'e sormuştum;

«15. Rica için Üstâd Hazretleri, "Nur'un telif zamanı üç sene evvel bitmiş olmasından, bu On Beşinci Rica, ileride bir Nurcu tarafından İhtiyarlar Lem'asının tekniline –telifine– me'haz olmak üzere yazıldı.» (*Lem'alar*, s. 312) buyuruyor.

Ağabey, ileride gelecek bu Nurcu kim?"

Mustafa Sungur Ağabey de cevaben; "Kardeş, yazdık ya." dedi. *Yani "ileride bir Nurcu", Mustafa Sungur Ağabey.*

Mustafa Sungur Ağabey dedi; "Üstâd, Emirdağ hayatı ile ilgili beni götürdü Emirdağ'ına. Baştan sona bana anlattı. Burada böyle oldu burada böyle oldu, diye. [Tarihçe-i Hayat'taki] Emirdağ Hayatını öyle yazdım."

Tarihçe-i Hayat'ın büyük bir bölümünü Mustafa Sungur Ağabey ile Zübeyir Gündüzalp Ağabey yazıyorlar. Üstâd, "on ordu, yirmi mecmua kuvvetinde" bu Tarihçe-i Hayat eserini kabul ediyor.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 11.06.2021)

"Latif Nükteler" eserini Mustafa Sungur Ağabey derledi. Sözler Neşriyat'ta da bizzat kendisi neşretti. Latif Nükteler'in içinde Latin Harflerine Üstâd Bediüzzaman Hazretleri'nin almadığı 9. Lem'a, 28. Lem'a'nın tamamı ve bazı mevzular vardır. Üstâd Bediüzzaman Hazretleri, talebelerine bu mânâda vazife vermiş.

Mustafa Sungur Ağabey de, Üstâd Bediüzzaman Hazretleri'nin Emirdağ Lâhikası 1'de geçen neşir varislerindedir. Bazı mevzuların zamanı geldiğince neşri ile alakalı, Üstâd Bediüzzaman Hazretleri, vazifeler vermiştir. Lâhikalar'da da bu mevzu ile alakalı var. "Re'fet kardeş! Sen de çok safalar geldin ve Risale-i Nur yazısı ile meşguliyetin beni cidden sevindirdi.

Hulusi ve Sabri gibi senin de suallerinin Risale-i Nur'da ehemmiyetli neticeleri ve tatlı meyveleri var. Senin yanında bulunan ve risalelerde kaydedilmeyen ilmî parçaları münasip yerlerde veya Lâhika'da yazarsınız." (*Barla Lâhikası*, s. 9)

Latif Nükteler eseri noktasında Üstâdımız Bediüzzaman Hazretleri'nin "Fenafi'n-Nur" dediği, Mustafa Sungur Ağabey bu eseri derleyip, neşretmiş. Cenâb-ı Hakk da Mustafa Sungur Ağabey'i bu vazifelerde bir ömür boyu istihdam eyledi. Zaman ve zemine göre, Risale-i Nur'un esas ve

düsturlarını bozmadan hizmette istikamet-i tamme olarak devam etmiştir.

Zübeyir Gündüzalp Ağabey'e sordukları zaman; "Ağabey, senden sonra ne yapacağız?" diye. Zübeyir Gündüzalp Ağabey de cevaben; "Sungur var ya kardeşim. Sungur'a sorarsınız." demiş.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 11.06.2021)

Mustafa Sungur Ağabey, "Sarıklı küçük genç bir zat ise Hulusi'ye omuz omuza verecek belki geçecek birisi, nâşirler ve talebeler içine girmeye namzettir." (*Mektubat, s. 393*) şeklindeki Üstâd Hazretleri'nin ifadesi ile ilgili her yerde şu zâttır, bu zâttır dedikleri vakit demişti ki; "Üstâd ne demiş kardeşim?" Üstâd Bediüzzaman, Sungur Ağabey'i göstermiş demiş "Sensin", Ceylan Ağabey için demiş "Sensin", Zübeyir Ağabey'i göstermiş demiş "Sensin".

Üstâd Bediüzzaman Hazretleri demiş ki; "Bu bir şahs-ı manevîdir. Siz de bunun birer ferdisiniz." Bu sarıklı genç mânâsı, ağabeylerin hayatlarında tezahür etmiş. Yani Cenâb-ı Hakk bu ağabeyleri kuvve-i kudsiye ile istihdam eylemiş. Mesela Üstâd Bediüzzaman, "...nâşirler ve talebeler içine girmeye namzettir" diyor. Bu ağabeyler girmiş yani.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 11.06.2021)

"Risale-i Nur'u anlamanın tek yolu okumaktır. Bir risaleyi anahtar yap (Münacat Risalesi gibi), her gün devamlı sûrette onu oku. Bazı hakikatler var ki 60 senede açılıyor..."

Mustafa Sungur Ağabey (rh)

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 23.08.2021)

"Zübeyir kumandanınız, Sungur ise imamınızdır!"

Bediüzzaman Said Nursî (ra)

(Nakleden: Mustafa Sungur Ağabey)

Nakli Aktaran: Abdulhamid Uyanık Kayıt Tarihi: 02.04.2021)

Gaz lambası yanıyordu, biz onun ışığındaydık. Ceylan Çalışkan Ağabey ile Ben, Üstâd'ın yanındaydık. Bize dedi ki; "Evlatlarım ben şimdi aklımı size teslim ediyorum. Siz bundan sonra benim aklımla düşüneceksiniz."

Bediüzzaman Said Nursî (ra)
 (Nakleden: Mustafa Sungur Ağabey
 Nakli Aktaran: Abdulhamid Uyanık
 Kayıt Tarihi: 01.12.2020)

Üstad'ımız elini önce kendi kalbine koydu, sonra benim kalbime koyarak dedi ki; "Sungur, vefatımdan sonra hayatınla hayatım devam edecek."

Bediüzzaman Said Nursî (ra)
 (Nakleden: Mustafa Sungur Ağabey
 Nakli Aktaran: Abdulhamid Uyanık
 Kayıt Tarihi: 01.12.2020)

"Onların içerisinde Risale-i Nur'a en çok hizmet eden, Sungur Ağabey. Onu aşan kimse olmadı. Risale-i Nur'u yayma da, Risale-i Nur'a hizmette onun kadar kimse olmadı."

Mehmed Kırkinci Hoca (rh)
 (<https://youtu.be/51VvUwH2vqY>)

"[Mustafa Sungur Ağabey] Veli bir zât. Kalbi açık bir insan."

Abdülkadir Badıllı Ağabey (rh)
 (<https://youtu.be/51VvUwH2vqY>)

«Ben bazı şeyleri ona [Mustafa Sungur Ağabey'e] sorarım, şüphelendiğim şeyleri. O diyor ki; "Bu benden yaşlıdır." Ben de diyorum ki; "Akıl yaşta değil, baştadır." diyorum. "Sen benden akıllı olabilirsiniz. Benim yaşım büyük amma benim aklım belki senin kadar yok." diyorum.»

Abdullah Yeğin Ağabey (rh)
 (<https://youtu.be/51VvUwH2vqY>)

"Dünyada her yere gitti, Risale-i Nur'u anlattı okudu. Türkiye'yi de beraber 2 - 3 defa gezdik. Her yere gitti. Sungur Ağabey'in gidip de Risale-i Nur okumadığı yer kalmamıştır."

Mehmed Kırkinci Hoca (rh) (<https://youtu.be/51VvUwH2yqY>)

«1963'te Bandırma'da Zübeyir Ağabey ile Sungur Ağabey dolaşırken, 3 saat süren bir bant var. Biz gittik o bantı elde ettik, teyipte. 2 saat Zübeyir Ağabey'in, 1 saat de Sungur Ağabey'in. Orada Sungur Ağabey'in verdiği çok güzel bir misal var:

"Dünyevî hizmet ile uhrevî hizmetin farklılığı şudur:

Bu gün 1. Katı attın. Yarın 2. Kata çıktın. Sonra müesseseyi açıyorsun. Dünyevî iş böyle değil mi? Uhrevî iş, uhrevî amel; tuğlayı koyduğun an âhirete gidiyor. Aradaki fark bu."»

(Nakleden: Ahmet Emin Demekli https://youtu.be/ldjb-k1ns_4)

Mustafa Sungur Ağabey derdi ki, "Niye Bediüzzaman bunu böyle koydurdu? Yani Bediüzzaman'ı tanımak isteyen Âyetü'l-Kübra'daki o 'Kâinattan Hâlık'ını soran bir seyyah' kim? İşte Bediüzzaman bu. İşte İmanın gözüyle ve Kur'ân'ın talimiyle ve nuruyla ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın dersiyle ve İsm-i Hakîm'in göstermesiyle görüyorum ki' diyen kim? İşte Bediüzzaman'ı tanımak ve bilmek istiyorsanız bu Münâcât ve Âyetü'l-Kübra'da olan bu zâttır!" mânâsında ifade etmişti.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 16.09.2022)

Üstâd Bediüzzaman Hazretleri Japonya'ya bir talebesini göndermek istediği zaman, talebelerinden birisi

- "Üstâd'ım tahsilli bir kardeşin oraya gitmesi daha muvafık olmaz mı?" demiş.

Üstâd Bediüzzaman Hazretleri de cevaben şöyle demiştir;

- "Kardeşim, tahsil değil ihlâs hizmet eder."

Ve Kore'ye Bayram Yüksel Ağabey gittiği zaman Japonya'ya geçip, oraya Risale-i Nur'ları götürüyor.

(Nakleden: Mustafa Sungur Ağabey (rh))

(Nakli Aktaran: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 19.11.2020)

"Ali Uçar gibiler her 50 - 100 senede bir gelirler kardeşim!"

Mustafa Sungur Ağabey (rh)

(Nakli Aktaran: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 19.11.2020)

Hizmet Rehber'inin başındaki *"Mukaddime"*yi Mustafa Sungur Ağabey yazmış.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 16.09.2022)

Selam ve dua ile.

ABDULLAH YEĞİN AĞABEY'DEN HATIRALAR-1

«Birgün Üstâdımız Hutbe-i Şamiye'nin tercümesini eline almıştı. "Benden siyaset istiyorlar" dedi.

"İşte benim siyasetim bu kitaptır!" dedi. Hutbe-i Şamiye'yi göstererek.

İmandan sonra en mühim mesele; Müslümanların birlik ve beraberliğidir. Orada İttihad-ı İslâm'dan bahsediyor. İttihad-ı İslâm'ın ehemmiyetinden bahsediyor.

İnşâAllah, Cenâb-ı Hak; orada söylediği gibi İttihad-ı İslâm'a da Müslümanları, bütün kardeşlerimizi muvaffak edecektir.»

Abdullah YeğİN Ağabey (rh) (<https://youtu.be/HE-POtTFbKY>)

«Mademki Nur Talebeleri, Risale-i Nur'u sevenler istihdam olunuyor. Hepsi, ne kadar ayrı ayrı da görünse gayeleri birdir. Gayeleri bir olduğu için her tarafa Risale-i Nur'un neşrine vesile olacaklar. Bana darılan sana gelecek, ona darılan ondan gidecek derken hepsi takılacak Risale-i Nur'a. Yani bu böyle oluyor bakıyorum.

Benim eskiden çok canım sıkılırdı. "Niye böyle ayrı ayrı dersaneler oluyor?" filan diye. Sonra baktım hikmeti, herkesin kendine göre cemaati var. Ve hep Risale-i Nur okuyorlar. Program bir. "Gaye bir ise hepsi birdir" diyor Üstâd. "Mesalikte ve meşreblerde ittihad mümkün olmadığı gibi, caiz de değildir." (*Hutbe-i Şamiye, s. 99*)

Gaye bir ise, hepsi bir demektir. Hutbe-i Şamiye'nin sonunda yazıyor. Eee peki "Nurcular parça parça olmuş!" diyorlar. Ne parça parça olması?

İş bölümü yapmışlar diyorum ben de. Hepsi, nerede vazife var oraya gitmiş orada çalışıyor. Birbirlerinin aleyhinde olmamak şartıyla nedir? Aynı gayede Nur'u parlatmaktır. Her yerde Nurlar parlayacak, okunacak.»

Abdullah Yeğin Ağabey (rh) (<https://youtu.be/ww4quHIPn9I>)

"Hizmetkârlıktan başka bizim ne makamımız var, ne rütbemiz var, ne de maddî - manevî bir şey isteğimiz var."

Abdullah Yeğin Ağabey (rh) (<https://youtu.be/wY0eqQTzx0w>)

"Böyle etrafına insanları güldürerek veya böyle saklabanlıkla, insanları toplamaya çalışmak; zaten dinen de câiz değil. Akli başında olan onları dinlemez."

Abdullah Yeğin Ağabey (rh) (<https://youtu.be/oGYkMQ7fkFw>)

"Bir gün bir iş için iki elim önde birbirini durumda, farkında olmadan hürmetkârâne bir tavırda Üstâd'ın önünde durmuştum. O, beni şiddetle azarladı. 'Ben hürmet istemiyorum!' diye hiddet etmişti."

Abdullah Yeğin Ağabey (rh)

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 11.04.2022)

"Hatıraların hepsi, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'un içindedir."

Abdullah Yeğin Ağabey (rh)

(Nakleden: Celal Huyut (<https://youtu.be/dox1uz1wTxM>))

"Risale-i Nur'a ve Üstâdımıza sadakatle hizmetler yapan kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Bizim gayemiz Üstâdımızın emrinden ayrılmamak ve Üstâdımıza sadakat göstermektir.

Şimdi Risale-i Nurları küçük düşürecek, tezyif edecek, tahrif edecek fikirleri kabul etmiyoruz. Said Nursi Hazretlerinin kim olduğunu bir asırdır bütün dünya duymuştur.

Bir şahs-ı manevî'de iki tane Üstâd olmaz. Biz Üstâdımız Bedüzzaman'a sadakat için bu çalışmalarını yapıyoruz.

Kimseye bir hakaretimiz ve küçük düşürüşümüz yoktur. Ne yapıyorsak, ihlâs düsturları dairesinde yapmaya çalışıyoruz. Elbette bazılarımızda kusur olacak, çünkü insanız. Daima kusurlarımızdan tevbe ediyoruz. Rabbimizden özür diliyoruz. Yanlış hareket edenlerin de tevbe etmelerini arzu ediyoruz.

Risale-i Nur Talebesi olmaya çalışan

Abdullah Yeğin 11 Nisan 2013"

(Risale-i Nur'ları Sadeleştirme Adıyla Tahrif ve Değiştirme, s. 4)

«Fedakâr, sadâkatlı, hâlis, çalışkan kardeşimiz Abdülkadir.

Ben, senin yazdığın “Üstâdımızın Mufassal Tarihçesi”ni bir daha gözden geçirdim. Seni tebrik ederim.. ve sadakat ve fedakârlığın ve haksız iddialara müskit cevablar verişin, kitabının istikamet delilidir. Cenâb-ı Hakk Urfa'mızdan seni bu yolda istihdam eylediği için, Rabbimize şükrettim. Cenâb-ı Hakk bizi nefsimize, hususan kendisinden başkasına güvendirmesin. Enaniyet ve kendini beğenmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Amin.

Hakikaten, bu “**Tarihçe**” itimada şâyan olmuştur. Daha da güzel olabilirdi. İkinci tab'ı daha iyi olmasını Rabbimizden niyaz ederim.

Hayalimden geçirdi; Nurlar hakkında, Üstâdımız hakkında ben de böyle bir şey bazen düşünürdüm. Fakat benim halim buna mani' idi. Elhamdülillah ona sen muvaffak olmuşsun. Köylü olmak sadâkata mani' değil, ihlâsa mani' değil.. Nurlara sadık olanları Cenâb-ı Hakk istihdam ediyor. şimdiye kadar çoklarını görüyoruz.

Cenâb-ı Hakk, bizlere en büyük ikrâmını Nurlarla yapmış. Onun değerini bilen ve hakkıyla ona sadık olanlardan eylesin cümlemizi. Amin!

Benim ismim ile geçen hâtıralarda ufak bazı hatalar düşmüş...

{Muhterem Abdullah YEĞİN ağabeyin işaret buyurdukları yerler düzeltilmiş ve diğer tabsiyelerine harfiyyen uyulmuştur. Abdulkadir BADILLI}

Garpta garip kardeşiniz Araçlı Abdullah»

(*Mufassal Tarihçe-i Hayat, c. 1, 3. Baskı, s. 24-25*)

"Birkaç gündür Risale-i Nur hakkında Üstâd'ımızın fikirlerine muhalif olarak, Üstâd'ımız razı olmadığı halde, Üstâd'ın vârisleri razı olmadığı halde, Üstâd'ın talebeleri, Risale-i Nur Talebeleri dünyanın her tarafına dağıldığı halde 'Risale-i Nur Anlaşılmıyormuş!' diye sadeleştirme diye bir uydurma çıkardılar. Üstâd Bediüzzaman'ı dinlemezsek, başka kimseyi dinlemeyiz! Allah bizi Üstâd'ımızdan ayırmasın! Üstâd'ımıza hakaret edenler, cezalarını Allah'ın izniyle bulurlar, diyeceğim."

Abdullah YeğİN Ağabey (rh) (<https://youtu.be/TCc2i3UOnAQ>)

"Muhalefet edenler haksızdır. Ecnebîleri daha ziyade İslâmî birlik-beraberliği istemeyenlerin zoruyla oluyor o iş. İslâmî birliği beraberliği istemeyenler; başta Yahudiler, Siyonistler.. Üstad, İttihad-ı İslâm üzerinde çok duruyor. Hutbe-i Şamiye'si bunu çok güzel izah ediyor. Bunu istemeyenler hakikî Müslüman değildirlere. Menfaatçidirlere."

Abdullah YeğİN Ağabey (rh) (https://youtu.be/8ywQhp_RPOY)

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU AĞABEY'DEN HATIRALAR - 1

Üstâd'ımız, "Zübeyir" dedi. "Hüsnü hizmetimde kalacak!
Beraber yapacaksınız hizmeti."

Üstâd Bediüzzaman Said Nursî (ra)

Nakleden: Hüsnü Bayramoğlu Ağabey (rh)

(<https://youtu.be/0Q3XX5HcDwl>)

İstikbale dair inkişaf ve fütuhatları anlatan Ahmed Feyzi
Kul Ağabey'e, Üstâd Bediüzzaman Hazretleri şöyle dedi;

"Dediklerin doğru. Ama ben bunları göremeyeceğim,
kabirde seyredeceğim. İnşâallah Hüsnü görür."

Bediüzzaman Said Nursî (ra)

Nakleden: Hüsnü Bayramoğlu Ağabey (rh) (<https://youtu.be/58clzJ5A8ks>)

«Nurcu nasıl olunur? Bediüzzaman Hazretleri diyor ki:
"Risale-i Nur'u okuyan olur." Kur'an Nuru'nu okuyan Nur
Talebesi olur. Nur yani aydınlık, parlak demektir.»

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey (rh) (<https://youtu.be/p1Iqpqgr3uA>)

"Risale-i Nur'a sadakatle hizmete devam etmek. Bu
hizmette muvaffakiyetin sırrı bu ve sizin istikamet ve
tesanüdünüzdür."

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey (rh) (<https://youtu.be/OylEdREB56o>)

"Şimdi imtihan da nedir?

Şimdi imtihan kardeşim; sadakat ve kanaat imtihanı.
Bunu ben size söylüyorum. Üstâd'dan aldığım ders
gereğince, bunu bildiriyorum cemaate."

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey (rh) (<https://youtu.be/1Jzqkci0ks>)

«Ahmed Feyzi Kul Ağabey'in 1959'da Üstâd'ı ziyarete geldiğinde konuşulanlar ile ilgili hatıraları tekrarladı Hüsnü Abi. Ahmet Feyzi Abinin Maidetul-Kur'ân'a zeyl/ilave olarak yazdığı 20 sayfalık bir bahis ile ilgili hatırayı anlattı. 20 sayfanın 10 sayfasını da Üstâd ona okuttu. Ayasofya'nın açılması, İttihad-ı İslam gibi bahisler o sohbette geçiyordu. Üstâd bunu dinledikten sonra, "Kardeşim ben bunları reddetmiyorum, kabul ediyorum ama bu güzel inkişafları ben görmeyeceğim, Hüsnü görecek" dedi.»

(<https://www.kastamonur.com/husnu-bayramoglu-agabey-ile-gorusme-notlari-2-ali-kemal-pekkendir/>)

«Ayasofya ve Âlem-i İslâm ile ilgili naklettiği hatıra için "Bunu altın ile yazıp, ilan etmek lazım. Çünkü Üstâdımızın ilhamen ihbarı bir keramettir. Bunu niçin tenkid ediyorlar?" dedi.» (<https://www.kastamonur.com/husnu-bayramoglu-agabey-ile-gorusme-notlari-2-ali-kemal-pekkendir/>)

"Biz sadece ve sadece Bediüzzaman Hz.'nin söylediklerini söylüyoruz, yazdıklarını okuyoruz."

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey (rh)

(<https://www.kastamonur.com/husnu-bayramoglu-agabey-ile-gorusme-notlari-2-ali-kemal-pekkendir/>)

"Nur Talebesinin vazifesi Risale-i Nur'u ve içinde yazanları neşretmek, okumak, anlatmaktır, onu kendi kitabı gibi kabul etmektir."

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey (rh)

(<https://www.kastamonur.com/husnu-bayramoglu-agabey-ile-gorusme-notlari-2-ali-kemal-pekkendir/>)

«Cevat Rifat Atilhan'ın "Masonluğun İç Yüzü" kitabı çıktığı zaman Üstâd o kitabı bize aldırıldı. Ücret vermeden ödünç alıp gelin, dedi. Alıp getirdik, Zübeyir Abi de vardı. Baştan, ortadan ve sondan 3 sayfa okuttu ve sonra Üstâd dedi ki;

“Milyon lira verilse bu kadar reklam yapılamazdı.” Çünkü o kadar Masonların birbiriyle yardımlaşmasını anlatmış ki imanı zayıf müslümanlar Masonluğa gıpta edebilirler. Sonra Üstâd’ımız “Risale-i Nur yarayı deşmeden, kurutur, tedavi eder.” dedi. Bu dersi vermek için o kitabı parayla satın almadan o üç sayfayı okutturdu.»

(<https://www.kastamonur.com/husnu-bayramoglu-agabey-ile-gorusme-notlari-2-ali-kemal-pekkendir/>)

«Sözler’in sonuna Konferans’ı koyduran kimdir diye sordum. “Üstâd’dır” dedi. 1957’de Sözler basılırken Üstâd Konferansı sonuna ilave etti. Daha sonra küçük bir Risale olarak da basılmasını söyledi. Ve bunlar Üstâd’ımızın onayı ile oldu.»

(<https://www.kastamonur.com/husnu-bayramoglu-agabey-ile-gorusme-notlari-2-ali-kemal-pekkendir/>)

«Bekir Berk Ağabey, vefatından 10 gün önce Üstâd’ı ziyarete geldi. Mersin’de yerel bir gazete Üstâd’ın aleyhinde yazılar yazdığını Bekir Berk Ağabey, Üstâd’a göstermiş.

Bekir Ağabey, “Üstâd’ım bunları mahkemeye verelim, dava açalım.” deyince Üstâd şöyle dedi; “Bu yazılar aleyhimizde de olsa, İnsanlar Risale-i Nur’u merak ederler. Bunların bir kısmı da Risale-i Nur’a talebe olurlar. Bu şekilde hizmete vesile olur. Böyle çok yazılar yayınlandı, ben kimseye tenezzül edip dava açmıyorum.” Üstâd hakikaten hayatı boyunca hiç kimsenin aleyhinde dava açtırmadı.»

Hüsni Bayramoğlu Ağabey (rh)

(<https://www.kastamonur.com/husnu-bayramoglu-agabey-ile-gorusme-notlari-2-ali-kemal-pekkendir/>)

"Üstâdımız bir asra yakın ömrünü Kur'an'a hasretmiş. Üstâd bizden ne istiyor? Biz Talebe olmuşuz veya olmak istiyoruz.. O zaman soracağız, Üstâd bizden ne istiyor?"

Üstâd bizden tam sadakat ile Nur Talebesi olmamızı istiyor. Said Nursî Cemaati diye bir cemaat yok. Nur Cemaati var. Üstâd şahsiyetini geri çekmiş. Bütün külliyatta Şahs-ı manevinin Üstadlığını ders vermiş."

Hüsni Bayramoğlu Ağabey (rh)

[\(https://www.kastamonur.com/husnu-bayramoglu-agabey-ile-gorusme-notlari-2-ali-kemal-pekkendir/\)](https://www.kastamonur.com/husnu-bayramoglu-agabey-ile-gorusme-notlari-2-ali-kemal-pekkendir/)

«Benim tek dersim var; "Risale-i Nur'a bağlanın. Esaslarına, düstûrlarına bağlanın. Bu kitablari okuyun."»

Hüsni Bayramoğlu Ağabey (rh)

[\(https://www.kastamonur.com/husnu-bayramoglu-agabey-ile-gorusme-notlari-2-ali-kemal-pekkendir/\)](https://www.kastamonur.com/husnu-bayramoglu-agabey-ile-gorusme-notlari-2-ali-kemal-pekkendir/)

Selam ve dua ile.

SAİD ÖZDEMİR AĞABEY'DEN HATIRALAR

"Risale-i Nur'u okudukça o kadar ona bağlanıyorum ki, bin tane canım olsa ona fedaya hazırlanarak bütün kâinata belki on sekiz bin âleme ilan ve neşretme aşk ve şevkiyle doluyorum.

Saniyen: Hatta bundan bir müddet evvel kat'î olarak karar verdim ki, Risale-i Nur'u bütün dünyaya ilan ve neşredeceğim. Hem gizli olarak değil, açıktan."

M. Said Özdemir Ağabey (rh) (<https://youtu.be/Xce49tr-PA4>)

«Çok insanların hidayetine vesile olan en güzel bir kitap. Aynı zamanda sadaka hükmünde oluyor.

Malumunuz Hadîs-i Şerîf var "Sadaka belayı def' eder."

Bugün Risale-i Nur Neşredildiği insanlara dağıtıldığı verildiği zaman musibetler felaketleri Cenâb-ı Hak def ediyor. Ve umumi bir saadete sevk ediyor.

Benim kanaatim şu bugün Risale-i Nur Türkiye'de en ufak köylere kadar gitmiş olup okunması en azından on bin yerde, mekanda Risale'i Nur okunuyor. Bu en büyük bir sadaka hükmünde oluyor. Bu sadakadan dolayı Cenabı Hak memleketi büyük felaket ve musibetlerden koruyor.»

M. Said Özdemir Ağabey (rh)

(<https://www.youtube.com/watch?v=p8WvkBgDUFY>)

Said Özdemir Ağabey bir gün dedi ki;

"Bir yere gideceğiniz zaman, hizmete niyet edin ki, yaptığınız o iş güzel bir niyetle ibadet hükmüne geçsin."

(Nakleden: Muhammed Numan Özel Kayıt Tarihi: 22.07.2021)

Said Özdemir Ağabey hayatta iken ona, "Sikke-i Tasdiki Gaybî" eseri için "Bunu basalım herkes basıyor" denilince Said Özdemir Ağabey de şu cevabı verir;

"Üstad bana 'Bunu ehass-ı havassa ver' dedi. Ben nereden bulacağım onları!"

(Nakleden: Muhammed Numan Özel Kayıt Tarih: 10.08.2020)

Said Özdemir Ağabey, yeni yazı ile Sikke-i Tasdik-i Gaybî'yi bastırıyor.

Daha sonra bu kitaplar polislerin ellerine geçiyor, 3 defa. Aynı kitaplar.

Bunun üzerine Üstâd Bediüzzaman Hazretleri, Said Özdemir Ağabey ile görüştüğünde "Said kardeşim! Bu eser mahrem bir eserdir. Bunu 'Ehass-ı havassa' ver. Yeni yazıyla bir daha neşretme." diyor.

(Nakleden: Muhammed Numan Özel Kayıt Tarih: 18.03.2021)

Merhum Said Özdemir Ağabey anlatıyor;

Üstâd'ımız Bediüzzaman Hazretleri demiş ki;

"Risale-i Nur, Anadolu'da tutmazsa kıyameti bekleyin."

Said Özdemir Ağabey bunu anlattıktan sonra dedi ki;
"Elhamdülillah tuttu."

Bunu anlattığı yıl, 2012 idi.

(Nakleden: Muhammed Numan Özel Kayıt Tarih: 10.08.2020)

BAYRAM YÜKSEL AĞABEY'DEN HATIRALAR

Bayram Yüksel Ağabey, Üstâd Bediüzzaman Hazretleri'nin son vasiyetnamesinde geçen "bir iki adam daha" tabiri ile ilgili şöyle demişti; "Son vasiyet yazılırken, Zübeyir Ağabey ile ben Üstad'ımızın yanında olduğumuz için, bizi ismen yazmadı."

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 11.07.2021)

"Dünyanın Kanun-u Esasisi Risale-i Nur Olacak!"

Bediüzzaman Said Nursî (ra)

Nakleden: Bayram Yüksel Ağabey (rh)

(https://youtu.be/GoN_hWfV7oY)

"Yeni talebeler ve az tanınan kimseler için âzamî hüsn-ü zan, aynı zamanda yanılmamak zarar görmemek için de adem-i itimad."

Bayram Yüksel Ağabey (rh)

(Nakleden: Cem Özgen Kayıt Tarihi: 22.02.2022)

"Her Üstâd'ı gören ve hatıra nakledene itibar etmeyin. Bazen kişi muhayyilesini karıştırıyor."

Bayram Yüksel Ağabey (rh)

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 11.04.2022)

"Üstâd Hazretleri'nin vekili, Üstâd değildir. Bazen methedeceğim derken, mat ediyorlar."

Bayram Yüksel Ağabey (rh)

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 31.07.2022)

Merhum Bayram Yüksel Ağabey'den defaatle işittiğimiz, ders esnasında "Lâhikalar"ı [veya Tarihçe-i Hayat'ı] ve "Sözler" mecmuasını ele alarak şöyle derdi;

"Kardeşim, bunu buna tercih eden hata eder. Sözler'deki hakâik nasıl Kur'ânî bir eser ise ve ilham ve sünûhât ile yazdırılmış ise Lâhikalar da bu asrın hizmet tarzlarının ve

usûlünü gösteren hizmet düstûrlarıdır. Bunlar da Kur'ânîdir ve kıyamete kadar hükümleri bâkîdir."

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 16.09.2022)

Bayram Yüksel Ağabey derdi ki;

"Kardeşim! Lâhikalar, geniş İhlâs ve Uhuvvet Risalesi'dir."

Tabiri câiz ise Lâhikalar, o risalelerin tatbikatı ve şerhi olmuş.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 16.09.2022)

Bayram Yüksel Ağabey, "*Tarihçe-i Hayat*" mecmuası için de defaatle "on ordu, yirmi mecmua kuvvetinde" olduğunu Üstâd'ımızın ifade ettiğini söylemişlerdi.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 16.09.2022)

Mustafa Türkmenođlu Ağabeyle Hatıralar

Mustafa Türkmenođlu Ağabey, Üstâd Bediüzzaman Hazretleri'nin çok büyük bir zat olduğunu söylerdi hep. "Biz Üstâd'ın hakiki mahiyetini biliyor olsaydık bize hizmet ettirmezdi!" derdi. Ve "Ben hizmet etmedim, hizmet ettirildim" diye tekrarlayıp dururdu.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 13.07.2021)

Mustafa Türkmenođlu Ağabey ve Mehmed Emin Birinci Ağabey, Ankara'da matbaada basım işlerini yürütüyorlarmış. Mustafa Türkmenođlu Ağabey, belli bir dönem tek kalmış ve biraz da sıkılmış. Ailesini ziyarete gitmeyi planlamış fakat şöyle bir durum var: Evden çıkınca, bir yol gara, diđer yol matbaaya gidiyormuş. Türkmenođlu Ağabey de gara gitmeye niyet edip evden çıkarken kendini matbaada buluyormuş. Sonra kendi kendine söyleniyormuş "Benim hürriyetim yok mu? Nasıl buraya geldim?" diye.

Türkmenođlu Ağabey Isparta'ya, Üstâd Bediüzzaman Hazretleri'nin yanına forma götürmek için gidiyor. Mustafa Türkmenođlu Ağabey, Üstâd Bediüzzaman Hazretleri'nin kapısından girince Üstâd Bediüzzaman birden yerinden fırlıyor ve "Ne hürriyeti kardeşim! Vaktiyle Kur'ân'ın bir harfine hücum varken, onlar hayatlarını verirken, şimdi Kur'ân'ın tümüne hücum var. Bize ne olmuş ki!" diye hiddetlenmiş.

Ve Mustafa Türkmenođlu Ağabey ne Üstâd Bediüzzaman Hazretleri'ne ne de bir başkasına bu durumdan bahsetmediđi için şaşırılmış kalmış. Yani buradan şunu çıkarabiliriz: Demek ki, Kur'ân hizmeti için, Risale-i Nur için hayatımızı feda etmeliyiz. Dâvâ, dâvâ çok önemli.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 13.07.2021)

Mustafa Türkmenođlu Ađabey'den bizzat iřittim ki; "Burada eski Said'in resmi olacaktı!" demiř. Tarihçe-i Hayat eserine Üstâd'ımız resim koydurulmasını istemiř. Üstâd Bediüzzaman Hazretleri'nin Eski Said dönemine ait diye Mehmed Kayalar Ađabey bir resim göndermiř.

O resimdeki Eski Said dönemindeki talebelerinden Müküslü Hamza Ađabey. Üstâd'a formalar gidince "Bu Said deđil kardeřim!" demiř. Mustafa Türkmenođlu Ađabey diyor, "*Biz o zaman formalardan çıkarttık ama bazılarında o řekilde kaldı.*" Bizzat o Tarihçe-i Hayat eserini basan ađabeyimiz bunu anlatıyor.

Ulemânın resme itirazı ile ilgili de Üstâd'ımız resmin boyun tarafına kurřun kalem ile ince bir çizgi çizmiř, "Meyyit yařamaz!" demiř, böyle basılmasını tensib etmiř. İtirazlara karřı da böyle davranmıř.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade
Kayıt Tarihi: 16.09.2022)

Selam ve dua ile.

ABDÜLKADİR BADILLI AĞABEY'DEN HATIRALAR

"Umûm vilayat-ı Şarkıye Nur Talebesidir."

Bediüzzaman Said Nursî (ra)

Nakleden: Abdülkadir Badıllı Ağabey (rh) (<https://youtu.be/5PGKit55p9A>)

"Eskiden Kürdler Yavuz Sultan Selim vasıtasıyla İttihad-ı İslâm'a vesile oldukları gibi, İnşâallah sonradan ileride dahi yine Kürdler eskiden olduğu gibi tekrar İttihad-ı İslâm'a vesile olacaklar."

Bediüzzaman Said Nursî (ra)

Nakleden: Abdülkadir Badıllı Ağabey (rh) (https://youtu.be/Z_g4mTMr710)

"Mâzide Risale-i Nurları sadeleştime ismi altında; kimisi artniyetli, kimisi safderunluğu ile bir takım teşebbüsler, hatta girişimler de oldu. Eskideki o girişimlerin icra edildiği günlerde üstadımız Hazretleri hayatta idi. Adı geçen sadeleştime denilen tahriflerin hiç birisini kabullenmeyerek, yakın talebe ve hizmetkârları vasıtasıyla durdurdu. Menfice sadeleştime tahrifi yapanların içinde meşhur kalemsörlerde vardı. Şu yazdıklarımın bir çok belgeleri yanımızda mevcuttur.

Şimdi hal-i hazırdaki tahrifçilere gelince, bunlar adı geçen belgelerden birçoğunu gördükleri halde, hiçbir kudsi belgeyi, hiçbir delil-i kat'ıyyi dinlemeyerek, adeta bir büyük fitnenin, fesadın, dedikodunun, gıybetin yaygınlaşmasını istercesine mukaddes nurlarımızı tağyire, tahrife, sulandırmaya, devam etmektedirler.

Tağyir edicilerin başındaki şahıs aşinalı aşıyanlarla değil, ecnebi aşıyalarla müşaverelerde bulunur ve hiçbir haklı öğütü dinlemeden Müslümanları, hasseten nur talebelerini birbirlerine düşürmek gibi bir planı uygulamaktadır.

Bu planı uygularken sırtını nereye ve kimlere dayadığını bilirmisiniz? Bu şahsın artık neredeyse aleniyete çıkmış gibi olan iki tane istinadgâhı görülmektedir.

Birisi: halen bulunduğu coğrafyanın gizli servislerinin Yahudi karışımı sırrı kuvveti.

İkincisi: Mal, para, debdebe ve hükümet içinde hükümetlik sürme kabadayılığı.

Ama ashab-ı fil gibi, dünyevi, zahiren tantaneli, siyasetli, kuvvetlerine, -içi boş ve kof kuvvetlerine- dayanarak bu ifsadlı ve fitneli vaziyeti eğer devamla kararlı iseler, bilinsinki çok yakında Allah'ın ebabil kuşları tepelerine zembu-ru belayı yağdıracaklardır. Ahiretde de bu dehşetli, fitneli hatalarıyla cehennemi boylayacakları kat'idir.

Bu dehşetli fitneyi söndürme yönünde bir niyet ve girişimleri olmadığı takdirde, ehl-i ğiret, ehl-i namus, ehl-i basiret olan herkesin hususan nur talebelerinin hamiyetleri icabı olarak, bu gürûh-u muharrefine karşı tavır alması gerekmektedir.

İşte, bu ifsadcârane tahrifi yapan guruba karşı nurun hamiyeti namına tavır koyan basiretli nurcu kardeşlerimizi ve genç nurcuları bütün ruhumla tebrik ediyor ve başarılarına duacıyım.

Selam ve selamet hüdaya tabi olanlara olsun.

Melamet ve hüsrân hevâ-i nefislerine uymuş olanlara olsun...

16.04.2013 Şanlıurfa

Abdülkadir Badıllı"

(Risale-i Nur'ları Sadeleştirme Adıyla Tahrif ve Değiştirme, s. 4)

"Üstâd, hep üç merhaleden bahsediyor daima. İmanı kurtarmak. Ondan sonra akaid-i sünnet-i seniyye ve şeriat-ı Muhammediye'yi ihya eylemek. Ondan sonra yeryüzünde İslâm'ın imparatorluğunu kurmak."

Abdülkadir Badıllı Ağabey (rh) (<https://youtu.be/BOT5NV5QUCc>)

"[Üstâd Bediüzzaman] daima ümit vermiş. Mesela Hutbe-i Şamiye'sini görmüşsünüzdür. Yemin ediyor. 'Yemin ederim ki Allah'a, hâkim-i istikbâl yalnız ve yalnız İslâm'ın olacaktır.' Kur'ân'ın hâkimiyeti olacaktır. Başka bir şey değil."

Abdülkadir Badıllı Ağabey (rh) (<https://youtu.be/BOT5NV5QUCc>)

Selam ve dua ile.

RÜŞTÜ TAFRALI AĞABEY'DEN HATIRALAR

"Gizli bir cereyan tarafından vazifelendirilen bir şahıs, ve daha ne denilecekse denilebilir. Acaba öyle bir zihniyette ise onu [yani sadeleştirme yapılmasını] diyen kişinin niyeti başka, gayesi başka, anlayışı ve mesleği başka, kendisi de başka o zaman. Muarız yani hakikatlere.

Risale-i Nur'a muarız. Açığa çıkıyor yani. Açıktan diyemiyor bizi aldatmak için güya ama maksatlarını gizleyemiyor. Adamın gayesi, hedefi ve durumu, vaziyeti, mesleği, meşrebi; kendisi daha doğrusu zıt dünyada yürüyor. Apaçık bir şey bu, acabasız. Âhirette cehennem de var, cennette var. İki de var. Maksatlı olduğunu ifade eder.

Başka bir insan olduğunu [ifade eder]. Yani bizim dairemizin adamı olmadığını bize [ve] [Risale-i] Nur'a muhalif olduğunu ispat etmiş olur. Sen Üstâd'a hıyanet ediyorsun. Üstâd'ı yok sayıyorsun. Üstad'ı - hâşâ- cahil addediyorsun. Halbuki cahilliğin ve maksatlığın ta kendisi sensin. Bu adamlar[1] doğrusu, cehennem bekler. Kanaatimiz bu bizim. Menfî maksadına, gizli cereyanın hesabına yürümek yani hiç kabul ed[ile]mez bir gaffettir. Bu iddia sahibi acayip bir şekilde maksatlıdır.

Ve Nurcuları aldatmakla, yoldan çevirmek istiyor. O zaman bu dost değil, Nur dairesinde dost değil. Benim kesin kanaatim var. Kesin, acabasız. Çünkü internette, burda değil. Ta Tevruz'da iken tespit ettim. İnternet vardı orda. Baktım Üstâd'ın açtığı yolu darbelemeye çalışıyor. Apaçık bir şekilde. Bu bizim muhatabımız değil zaten. Ben bunu muhatap almıyorum. Ben bundan çoktan vazgeçtim. Artık anladık tamamen. O'nun akıbetinin çok felaket olacağına da kanaatim var. Akıbeti çok felaketli olacak. Nasıl olacaksa artık onu biliyorum."

"Hatırlıyor musunuz? Matbuatta çıkmış; "Ben -ci, -cu'lardan çok üzülüyorum" [demiş]. O taraftarlık var ya böyle. -ci, -cu.. "Nurcu" deniliyor ya, o üzülüyormuş. Bütün kâfir, mü'min, mason, münafık ne varsa kardeş gibi bakacakmışız!.. Tam mason tarifi. Hiç bilginiz bile yok bundan. Umurunuzda değil. Rüştü hedef oluyor tabi, yazdık onu, neşrettik.

O [F. Gülen'in Gazetelerde Çıkan Beyanatlarına ve İddialarına Risale-i Nur Ölçüleri ile Verilen Cevaplar] broşürü bizim Fatih'te bazıları aynısını bastırmışlar.

Bitmiş kitap. Evlerin kapılarının altlarından sokmuşlar evlere diye bize haber geldi. Görüyor musun? Vatandaş gayretli. Bunlar kimlerdi? Hiç bilmiyoruz kimlerdi. Ama şu hakikat; bizim dünyanın hatta karşı çıkanlar oldu dairemizden. Aleyhimizde lâhika neşrettirildi. E şimdi bacası göründü dediğim zaman niye kızılıyorsunuz ki bana? Kızsanız sanki ben geri mi alacağım zannediyorsunuz onu?"

Rüştü Tıfralı Ağabey (rh)
(<https://youtu.be/cGLzKbxpic>)

"[Üstâd Bediüzzaman] İmamdır, avam değildir."

Rüştü Tıfralı Ağabey (rh) (<https://youtu.be/cmIZ7EC2ORk>)

"Nurcular, Nurcu oldukları gün Türkiye ve Dünya kurtulacak inşaallah."

Rüştü Tıfralı Ağabey (rh)
(Nakleden: Ali Kemal Pekendir Kayıt Tarihi: 09.04.2022)

«Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de, iştirak edenleri tenkid etmeyiniz. Gerçi İmam-ı Rabbanî demiş ki: "Bid'a olan yerlere girmeyiniz." Maksudı, sevabı olmaz demektir; yoksa, namaz battal olur değil. Çünkü selef-i sâlihînden bir kısmı, Yezid ve Velid gibi şahısların arkasında namaz kılmışlar.

Eğer mescide gidip gelmekte kebaire maruz kalırsa, halvethanesinde bulunması lâzımdır.»

(Kastamonu, s. 247)

"Şurada geçen son cümle, Rüştü Tafralı Ağabey'in şahsî tatbikatı idi."

(Ali Kemal Pekkendir Kayıt Tarihi: 11.06.2021)

"Yalnız ehemmiyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki: Bu geniş boğuşmaların neticesinde Eski Harb-i Umumi'den çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin istinadı, menbaı olan Avrupa'da deccalane bir vahşet doğurmasıdır. Bu endişeyi teselliye medar; âlem-i İslâm'ın tam intibahıyla ve Yeni Dünya'nın, Hristiyanlığın hakiki dinini düstur-u hareket ittihaz etmesiyle ve âlem-i İslâm'la ittifak etmesi ve İncil, Kur'an'a ittihat edip tabi olması, o dehşetli gelecek iki cereyana karşı semavî bir muavenetle dayanıp inşaallah galebe eder." (Emirdağ Lâhikası 1, s. 58)

«Rüştü Tafralı Ağabey'den dinlediğim derslerde "semavî bir muavenet"i, Risale-i Nur'un internet kanalıyla dünyaya yayılması olarak anlatıyordu.»

(Nakleden: Ali Kemal Pekkendir Nakli Kayıt Tarihi: 25.07.2020)

Selam ve dua ile.

MEHMED KIRKINCI HOCA'DAN HATIRALAR

"Bayram Ağabey'in Üstâd'a verdiği bir bardak suyu, bütün hizmetlerimi ona değiştiririm. Çünkü onlar kime hizmet etmişler."

Mehmed Kırkinci Hoca (rh)

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 22.02.2022)

"Sungur Ağabey, belki bu ağaçların yaprakları kadar okumuştur. Gitmediği yer yoktur."

Mehmed Kırkinci Hoca (rh)

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 22.02.2022)

"Muhâkemat'ı bilmeyen, Risale-i Nur'u ders yapmamalı."

Mehmed Kırkinci Hoca (rh)

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 20.03.2022)

Necmeddin Şahiner, "Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursî" kitabını yazarken Mehmed Kırkinci Hocam'a mektup yazıyor. "Üstâd'ın bilinmeyen yönlerini yazın, kaydedelim" babında.

Buna cevap olarak da Kırkinci Hocam cevabî bir mektup yazıyor. O mektupta geçen şu cümle çok mühim:

"Üstâd'ın bilinmeyen bir yönü var ise, o da Risale-i Nur'dur."

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 20.03.2022)

Mehmed Kırkinci Hocam'a te'lif edilecek risaleleri sorduğumuz zaman,

"Demek muhatap yok kardeşim." derdi. Demek ki ileride muhatabı olunca yazılacak.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade Kayıt Tarihi: 20.02.2022)

Selam ve dua ile.

MEHMED KAYALAR AĞABEY'DEN HATIRALAR

"Mehmed Kayalar hizmeti hâlisane yapıyor."

Bediüzzaman Said Nursî (ra)

(Nakleden: Mahmut Aydın, Ağabeyler Anlatıyor - 3, s. 276)

Mustafa Sungur Ağabey'den şöyle anlatırdı; Üstâd Bediüzzaman Hazretleri Mehmed Kayalar Ağabey için dedi ki: "Şark'ta, Şeyh Said hadisesinden dolayı insanların başları yerdeydi. Mehmed Kayalar sayesinde başları kalktı."

(Nakleden: Mehmet Coşkunsel Kayıt Tarihi: 20.05.2021)

«Üstâd Bediüzzaman Hazretleri, Mehmed Kayalar Ağabey'den "Kahraman Kayalar" diye sitayişle bahsedirdi.»

(Nakleden: Mustafa Kırıkçı, Son Şahitler - 3)

Üstâd Bediüzzaman Hazretleri, Mehmed Kayalar Ağabey için şöyle derdi;

“Şark Fatihî”

Bediüzzaman Said Nursî (ra)

(Nakleden: Ali Çakmak <https://mehmetkayalar.com/blog.asp?id=99>)

Yazdığı eserler için Mehmed Kayalar Ağabey (rh) şöyle demişti;

"Risale-i Nur'un haşiyeleridir, tamamlamasıdır."

(Nakleden: İrfan Haspolatlı <https://youtu.be/Lqn6G1Vcheg>)

"Bediüzzaman, bütün Âlem-i İslâm'da ismi kemâl-i ihtiram ile anılan bir allâme-i zamandır. Ona müteveccih sevgiler, Kur'ân ve İslâmiyet namınadır."

Mehmed Kayalar Ağabey (rh)

(Mahkeme Müdafasından, <https://mehmetkayalar.com/blog.asp?id=93>)

"Vazifem dine çalışmak, emelim Rıza-yı İlahî."

Mehmed Kayalar Ağabey (rh)

(Tayf-ı Hakikat, <https://mehmetkayalar.com/blog.asp?id=72>)

"İslâmiyet benim ruhum, İslâmiyet için doğdum, İslâmiyet için yaşıyorum."

Mehmed Kayalar Ağabey (rh)

(Tayf-ı Hakikat, <https://mehmetkayalar.com/blog.asp?id=72>)

"Azim; ne büyük bir vasıftır. Eğer o azim bir kalbe girerse o insan ölmez."

Mehmed Kayalar Ağabey (rh)

(Tayf-ı Hakikat, <https://mehmetkayalar.com/blog.asp?id=72>)

"Muhabbet ve nefretin makamı kalptir. Men' ve müdahale kanunu ona tesir etmez."

Mehmed Kayalar Ağabey (rh)

(Tayf-ı Hakikat, <https://mehmetkayalar.com/blog.asp?id=72>)

"Dalâletin dalâlet olarak zuhuru tehlike değildir. Asıl tehlike dalâletin Hak libasına bürünerek karşımıza çıkmasıdır."

Mehmed Kayalar Ağabey (rh)

(Tayf-ı Hakikat, <https://mehmetkayalar.com/blog.asp?id=72>)

"Hizmet-i Kur'âniye sade emeliniz olsun, gayeniz olsun, onun için yaşayın."

Mehmed Kayalar Ağabey (rh)

(Müslümanlara Vasîyeti, <https://mehmetkayalar.com/blog.asp?id=75>)